

**Cấu Trúc của Phúc âm Đức Chúa Trời –  
Sự Công Chính của Đức Chúa Trời, Sự Sống của Christ, và Đức Tin của Tín Đồ**

Đọc Kinh Thánh: Rô. 1:16-17; 3:22; 5:1-11; 10:17; Hê. 11:1; 12:1-2a

**I. Từ ngữ chìa khóa về phúc âm Đức Chúa Trời trong sách La-mã và tiêu ngữ của gia tế đời đời của Đức Chúa Trời là Rô-ma 1:17, bày tỏ cấu trúc của phúc âm Đức Chúa Trời—  
“người công chính sẽ có sự sống, và sống bởi đức tin”.**

**II. Sự công chính của Đức Chúa Trời là thủ tục của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời theo tính cách pháp lý—cc.16-17:**

A. Đức Chúa Trời không thể tha thứ cho con người tội lỗi mà không thỏa mãn đòi hỏi về sự công chính của Ngài; dựa trên sự công chính của Ngài, “hòn nào tội, người ấy sẽ bị chết” (Êx. 18:4) và “tiền công của tội” là sự chết (Rô. 6:23):

1. Christ đã chết một cái chết thay thế như là Đấng thay thế cho tội nhân, một cái chết theo đúng luật pháp của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp nhận và thừa nhận dựa trên luật pháp—Ês. 53:5-6; 2 Côr. 5:21; Mat. 27:45-46.
2. Christ, Đấng công chính, đã bị đoán xét thay cho chúng ta là những người không công chính, bởi Đức Chúa Trời công chính dựa trên sự công chính của Ngài để Ngài lấy đi rào cản tội lỗi chúng ta và đem chúng ta đến Đức Chúa Trời, làm cho chúng ta thành sự công chính của Đức Chúa Trời trong Ngài—1 Phi. 3:18; 2 Côr. 5:21.
3. Trên thập tự giá Jesus đã bị làm nên tội vì chúng ta, bị kết án trong xác thịt, và vì chết thay cho chúng ta mà Ngài làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời; bây giờ vì có sự công chính của Ngài, Đức Chúa Trời phải tha thứ chúng ta—5:21; Rô. 8:3, 10; Gi. 19:30.

B. Vì Đức Chúa Trời bị bó buộc bởi sự công chính của Ngài phải tha thứ tội chúng ta, nên sự công chính là quyền năng của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và là một nền tảng không lay chuyển được của sự cứu rỗi chúng ta—Rô. 1:16-17:

1. Kinh nghiệm Christ của chúng ta nằm trên nền tảng của sự công chính Đức Chúa Trời, mà sự công chính này là nền tảng chắc chắn, kiên định, không lay chuyển của Ngài (Thi. 89:14) và là cơ sở mà trên đó vương quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng (Rô. 14:17).
2. Đức Chúa Trời đã đặt Christ vào chỗ chết vì có chúng ta, Ngài đã chấp nhận sự chết của Christ là giá đã trả hết nợ nần tội lỗi của chúng ta, và Christ phục sinh và thăng thiên đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời là “tờ biên nhận” của việc trả nợ này—4:24-25.
3. Như vậy, hễ khi chúng ta “tuyên bố” huyết và đòi hỏi sự công chính của Đức Chúa Trời, Ngài không có lựa chọn nào khác hơn ngoại trừ phải tha thứ chúng ta—1 Gi. 1:9; *Thánh ca*, #1003.

C. Sự sống là mục tiêu của sự cứu rỗi Đức Chúa Trời; vì vậy, sự xưng công chính là “thuộc sự sống”; qua sự xưng công chính chúng ta có thể đạt đến tiêu chuẩn của sự công chính của Đức Chúa Trời và được tương ứng với sự công chính hầu cho Ngài có thể truyền dẫn sự sống của Ngài vào trong chúng ta—Rô. 5:18.

**III. Sự sống của Christ là mục đích của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cách hữu cơ—c. 10:**

A. Kết quả của sự xưng công chứng của chúng ta là chúng ta được hoàn toàn vui hưởng Đức Chúa Trời trong Christ như là sự sống của chúng ta; trong sự cứu rỗi hữu cơ của Đức Chúa Trời chúng ta có tình yêu, ân điển, bình an, hy vọng, sự sống, vinh quang, Thánh Linh, Christ, và Đức Chúa Trời như là sự vui hưởng của chúng ta— 1-11.

- B. Sự sống cứu rỗi của Christ đang hoàn thành mục tiêu hữu cơ của sự cứu rỗi **dynamic** của Đức Chúa Trời trong các đường lối sau đây—c. 10:
1. Chúng ta đã được xưng công chính bởi Đức Chúa Trời trong Christ là sự công chính từ Đức Chúa Trời cho chúng ta để chúng ta có thể sống trong đời sống này trước mặt Đức Chúa Trời—1:17.
  2. Sự sống này làm tín đồ đã được xưng công chính của Đức Chúa Trời thành nhiều con của Đức Chúa Trời (8:14; Hê. 2:10), là nhiều em của Christ (Rô. 8:29) qua sự tái sinh (1 Phi. 1:3) bởi Linh sự sống (Rô. 8:2) bằng sự sống sản sinh và nhân cấp của Đức Chúa Trời.
  3. Sự sống này được truyền vào trong những tín đồ đang chết để họ có thể được tăng trưởng trong Christ ra khỏi sự chết mà vào trong sự trưởng thành—c. 11.
  4. Christ nội cư chuyển động trong các tín đồ bởi Linh sự sống để họ có thể vui hưởng sự sống của Christ với sự bình an của sự sống ấy—cc. 5-6.
  5. Sự sống này thánh hóa chúng ta bằng bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời như là yếu tố thánh khiết—6:19-20.
  6. Sự sống này đổi mới chúng ta, bởi Linh sự sống, căn cứ trên sự tẩy rửa của sự tái sinh, từ yếu tố cũ của con người cũ chúng ta thành cấu tạo mới của con người mới chúng ta—12:2b; Tít 3:5.
  7. Sự sống này biến đổi chúng ta một cách chuyển hóa bởi Linh sự sống bằng yếu tố của sự sống thần thượng của Christ, từ cấu tạo cũ của chúng ta sang cấu tạo mới của chúng ta, vì mục đích xây dựng Thân thể hữu cơ của Christ—Rô. 12:2b, 5; 2 Côr. 3:18.
  8. Sự sống này đồng hóa chúng ta vào hình ảnh của Christ là con trưởng của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể trở nên những Thần-nhân trưởng thành đầy đủ để biểu lộ Đức Chúa Trời Tam Nhất—Rô. 8:29.
- C. Sự sống này vinh hóa chúng ta qua sự cứu chuộc thân thể chúng ta để chúng ta có thể vào trong tự do thuộc vinh quang và thuộc quyền làm con đầy trọn của chúng ta—cc. 21, 23, 30.
1. Sự sống này làm cho chúng ta được trị vì như vua trên Satan, tội và sự chết—5:17, 21.
  2. Tất cả mười điều khoản nêu trên là để dành cho sự sản sinh và xây dựng Thân thể hữu cơ của Christ mà được bày tỏ trong các hội thánh địa phương; điều này được đề cập đến trong năm chương cuối của sách La-mã.

#### **IV. Đức tin của tín đồ là sự thực thể hóa sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời một cách thực tiễn—Hê. 11:1:**

- A. Đức tin của tín đồ thật sự không phải là đức tin của riêng họ mà là Christ vào trong họ để trở nên đức tin của họ—Rô. 1:12; 3:22 và phụ chú 1; Ga. 2:16 và phụ chú 1.
- B. Sự tin của chúng ta vào trong Christ là sự tùy ơn Ngài như là một phản ứng cho sự nhả thu hút chúng ta—Rô. 10:17; Hê. 12:1-2a; cf. Công. 14:27.
- C. Đức tin là do việc nghe “lời” mà ra; khi đến với Lời hằng sống (Christ) trong lời văn tự (Kinh Thánh), Ngài trở nên lời được áp dụng (Linh) thuộc đức tin cho chúng ta—Rô. 10:8, 17; Ga. 3:2; cf. Hê. 3:12.
- D. Khi con người nghe về Christ, biết được Ngài, biết ơn Ngài, quý trọng Ngài, thì Ngài khiến đức tin được tái sinh trong con người, (Ngài) trở nên đức tin trong con người để con người có thể tin vào Ngài—12:2a; Rô. 10:17; Ga. 3:2, 5; 5:6.
- E. Đức tin là tin rằng Đức Chúa Trời là và chúng ta không là; Ngài phải là Đấng duy nhất, Đấng độc nhất, trong mọi sự, và chúng ta không là gì trong mọi sự—Hê. 11:1, 5-6.
- F. Là tín đồ, chúng ta sống bởi đức tin và truyền dẫn Christ như đức tin vào trong những người khác bằng cách vận dụng linh đức tin của mình để họ có thể được đưa vào trong những mối liên hệ hữu cơ sau đây với Christ vì mục đích của Ngài:
  1. Christ là cây ô-li-ve được vun trồng và là cây nho, và chúng ta là các nhánh của Ngài —Rô. 11:17, 24; Gi. 15:1-8.

2. Christ là Đầu, và chúng ta là các chi thể của Ngài—1 Côr. 12:12, 27.
  3. Christ là hơi thở sự sống, nước sự sống, và bánh sự sống, và chúng ta là những người hít Ngài vào, những người uống Ngài, những người ăn Ngài—Gi. 20:22; 4:10, 14; 7:37-39a; 6:35, 51-63, 68.
  4. Christ là Chàng Rể và chúng ta là Cô Dâu của Ngài—3:29-30; 2 Côr. 11:2-3.
- G. Đức tin là Đức Chúa Trời chủ quan được áp dụng vào bản thể chúng ta; vì vậy, không gì là không khả thi cho Đức Chúa Trời thì tương tự, không gì là không khả thi cho đức tin—Mat. 17:20; 19:26.
- H. Quyền năng không kìm hãm và vô hạn của đức tin thúc đẩy hàng ngàn người chịu khổ cho Chúa, liều mạng sống mình, và trở nên những người được sai đi đắc thắng và tử vì đạo để lan rộng phúc âm của gia tể đời đời của Đức Chúa Trời đến khắp nơi trên đất—Lu. 18:8; Rô. 16:3-4; Công. 20:24; 1 Ti. 1:4, 11-12; Mat. 24:14; Công. 1:8.