

**Kinh nghiệm của tín đồ về ân điển của Đức Chúa Trời trong gia tế Đức Chúa Trời
tổng kết trong Hội thánh là Thân thể hữu cơ của Đấng Christ**

Đọc Kinh văn: Gi. 1:16; La. 12:6; 1 Cô. 1:2-4; 2 Cô. 13:14;
Ga. 6:18; Êph. 4:7, 29; Phil. 4:23; Khải. 22:21

**I. Nếp sống của tín đồ Tân Ước dưới ân điển trong gia tế Đức Chúa Trời là toàn bộ
nếp sống kinh nghiệm Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình và được
tổng kết là ân điển—Ga. 6:18; Hê. 4:16; Khải. 22:21:**

- A. Nếp sống Cơ Đốc phải là nếp sống ân điển, tức kinh nghiệm ân điển; đời sống Cơ Đốc của chúng ta về mặt thể yếu là đời sống có Đức Chúa Trời là ân điển của chúng ta—2 Cô. 1:12.
- B. Toàn bộ nếp sống có nghĩa là nếp sống của chúng ta hoàn toàn là nếp sống có Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình là ân điển cho chúng ta—13:14.
- C. Linh tổng hợp đang chuyển động trong chúng ta mỗi ngày là sự xúc dầu để chúng ta có thể vui hưởng Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình là ân điển—1 Gi. 2:20, 27.
- D. Ân điển của Chúa Jesus Christ, tức Linh ân điển, ở với linh chúng ta, là linh đã được tái sinh để là nơi cư ngụ và chiếc bình của Đức Chúa Trời Tam Nhất—Hê. 10:29b; Ga. 6:18; Phil. 4:23; Plm. 25; 2 Ti. 4:22.
- E. Chúng ta là những người đã nhận được ân điển là Đức Chúa Trời Tam Nhất – Cha được ban cho chúng ta trong Con, và Con được thực tại hóa là Linh cư ngụ trong linh chúng ta—1 Cô. 15:45b; 6:17.
- F. Vì chúng ta là thánh đồ nên ân điển của Chúa phải ở với mỗi chúng ta trong mọi phương diện của đời sống hàng ngày chúng ta—Phil. 4:23; Êph. 4:7.

**II. Hội thánh đích thực là dựa trên ân điển được ban cho Hội thánh trong Christ
Jesus—1 Cô. 1:2-4:**

- A. Ân điển của Đức Chúa Trời không được ban cho Hội thánh dựa trên sự thuộc linh hoặc tình trạng của Hội thánh.
- B. Chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời là nền tảng của Hội thánh—16:23.
- C. Lời Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời trong 1 Cô-rin-tô 1:4 là dựa trên ân tứ của ân điển được ban cho Hội thánh trong Christ Jesus.
- D. Hội thánh đang đứng trên nền tảng ân điển để có thể nhận được ân điển càng hơn—Khải. 22:21.
- E. Chúng ta đã nhận ân điển làm nền tảng, và chúng ta đang đứng trên ân điển, không phải trên những thuộc tính, mỹ đức hoặc sự tuyệt hảo của mình; do đó, chúng ta có đủ phẩm chất để nhận được nhiều ân điển hơn, thậm chí ân điển gia trên ân điển—Gi. 1:16.

**III. Tổng kết việc tín đồ kinh nghiệm ân điển Đức Chúa Trời trong gia tế Ngài chính
là Hội thánh như là Thân thể hữu cơ của Đấng Christ—1 Cô. 12:12-13, 27; Êph.
1:6-8, 22-23:**

- A. Ân điển là Đức Chúa Trời Tam Nhất tuần hoàn đang ban phát mọi điều Ngài là vào chúng ta để chúng ta vui hưởng; toàn bộ nếp sống Hội thánh tùy thuộc vào ân điển là sự tuần hoàn của Đấng Tam Nhất Thần thượng trong chúng ta—1 Phi. 5:10; Công. 4:33; 2 Cô. 8:1; 13:14.
- B. Đời sống và sự xây dựng thực tiễn Thân thể Đấng Christ đều ra từ việc vui hưởng ân điển Đức Chúa Trời cách bề trong—1 Cô. 1:9; 2 Cô. 13:14.

- C. Mọi bộ phận của Thân thể hữu cơ của Đấng Christ đều là kết quả từ ân điển Đức Chúa Trời trong gia tế của Đức Chúa Trời—La. 12:4-6a.
- D. Trong Thân thể, chúng ta có các ân tứ khác nhau theo ân điển đã ban cho chúng ta và là kết quả của việc chúng ta kinh nghiệm ân điển của Đấng Christ—c. 6:
 - 1. Ân điển này là Đức Chúa Trời trong Christ là yếu tố thần thượng vào trong bản thể chúng ta trở nên sự sống của chúng ta để chúng ta vui hưởng—Gi. 1:16; 2 Cô. 13:14.
 - 2. Khi ân điển này vào trong chúng ta thì mang theo yếu tố của một số kĩ năng và khả năng thuộc linh nào đó mà cùng với sự lớn lên của chúng ta trong sự sống, những kĩ năng và khả năng ấy sẽ phát triển thành các ân tứ trong sự sống hầu chúng ta có thể thực hiện các chức năng trong Thân thể Đấng Christ để phụng sự Đức Chúa Trời—La. 12:6-8.
 - 3. Trong La Mã 12:6, các ân tứ khác nhau theo ân điển; trong Ê-phê-sô 4:7, ân điển được ban cho theo ân tứ:
 - a. Ân điển là sự sống thần thượng sản sinh và cung ứng các ân tứ.
 - b. Trong La Mã chương 12, chính ân điển sản sinh ân tứ; do đó, ân tứ là theo ân điển.
 - c. Trong Ê-phê-sô chương 4, ân điển là theo ân tứ, theo mức lượng ân tứ.
- E. Trong Hội thánh là Thân thể hữu cơ của Đấng Christ, chúng ta đừng để có lời hư hoại nào ra từ miệng chúng ta “mà chỉ nói lời tốt cho sự xây dựng khi cần, hầu lời ấy có thể ban ân điển cho người nghe”—c. 29:
 - 1. Lời chúng ta nói với người khác nên truyền tải ân điển, tức Christ là sự vui hưởng và sự cung ứng của chúng ta—2 Cô. 13:14; La. 16:20; 1 Cô. 16:23; Ga. 6:18.
 - 2. Lời xây dựng người khác luôn cung ứng Christ là ân điển cho người nghe—Êph. 4:29.

IV. Trong Ê-phê-sô 3:2, sứ đồ Phao-lô nói rằng chức phận quản gia của ân điển được ban cho ông vì các chi thể của Thân thể—5:30:

- A. Trong Ê-phê-sô 3:2 và 9, Phao-lô dùng từ Hi Lạp *oikonomia*; trong câu 9, từ này chỉ về gia tế của Đức Chúa Trời, còn trong câu 2, từ này chỉ về chức phận quản gia của vị sứ đồ.
- B. Chức phận quản gia của ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để chúng ta có thể sống và phụng sự hầu xây dựng Thân thể Đấng Christ—cc. 2-7:
 - 1. Chức phận quản gia của ân điển là để ban phát ân điển của Đức Chúa Trời vào dân được chọn của Ngài hầu sản sinh và xây dựng Hội thánh là Thân thể Đấng Christ—1 Cô. 4:1-2.
 - 2. Chức vụ của vị sứ đồ ra từ chức phận quản gia này, ông là quản gia trong nhà Đức Chúa Trời, cung ứng Christ là ân điển của Đức Chúa Trời cho gia đình Đức Chúa Trời—9:17.
 - 3. Chức vụ của Phao-lô là ban phát sự phong phú của Christ là ân điển cho tín đồ để họ vui hưởng—Êph. 3:8.
 - 4. Gia tế của Đức Chúa Trời ở với chính Đức Chúa Trời, nhưng chức phận quản gia của ân điển không chỉ được ban cho Phao-lô là người duy nhất; chức phận quản gia này cũng đã được ban cho tất cả tín đồ.
 - 5. Chức phận quản gia của ân điển là hoàn vũ; vì Thân thể Đấng Christ, mọi thánh đồ đều có chức phận quản gia của ân điển theo gia tế của Đức Chúa Trời—cc. 2, 9.