

Bài Bốn

Yêu sự hiện ra của Chúa bằng cách duy trì tình yêu của chúng ta dành cho Ngài theo ý nghĩa nội tại của sách Nhã Ca

Đọc Kinh văn: Nhã. 1:2-4; 2:8-9; 3:9-10; 4:12-16; 6:10, 13; 7:11; 8:13-14

I. Chủ đề của sách Nhã Ca, một sách thơ ca, là lịch sử của tình yêu trong một cuộc hôn nhân tuyệt diệu, khả thị kinh nghiệm tăng tiến về mối tương giao đầy yêu thương của cá nhân tín đồ với Christ để chuẩn bị cô dâu của Ngài trong sáu giai đoạn chính—Khải. 19:7-9; Mat. 25:6-13; Khải. 3:18-22; Xa. 4:1-6, 11-14; 1 Gi. 4:19; Thi. 110:3; 119:140:

- A. Trong giai đoạn thứ nhất của sách Nhã Ca, người yêu Christ được kéo đến để theo đuổi Ngài hầu được thỏa mãn (1:2-2:7); Chúa muốn người tìm kiếm Ngài có mối quan hệ cá nhân, trừu mến, riêng tư và thuộc linh với Ngài (1:2, 4); mọi nguyên tắc thuộc linh đều được hàm chứa trong giai đoạn thứ nhất này trong đời sống đặc trưng của người tìm kiếm; các bài học theo sau không phải mới, mà là những bài học cũ được lặp lại cách sâu sắc hơn.
- B. Trong giai đoạn thứ nhì của sách Nhã Ca, người yêu Christ được kêu gọi để được giải cứu khỏi bản ngã qua sự hiệp một với thập tự giá của Christ—2:8-3:5:
 1. Nhã Ca 2:8-9 nói về tính sinh động của sự phục sinh; trong những câu Kinh Thánh này, Christ được ví như con hoàng dương hoặc con nai tơ “nhảy qua các núi, / Vượt qua các đồi”; các núi và các đồi chỉ về những khó khăn và chướng ngại, nhưng không điều gì quá cao hoặc quá lớn có thể ngăn chặn Đấng Christ phục sinh; chúng ta cần tìm kiếm và biết hiện diện nhảy-quá-các-núi và vượt-quá-các-đồi của Christ.
 2. Người yêu Christ rơi vào tình trạng nội quan, tức là trở nên ngăn cách như một bức tường khiến nàng xa cách hiện diện của Christ (c. 9b); vì thế, Christ khích lệ nàng trở dậy và ra khỏi tình trạng sa sút của mình để ở với Ngài (cc. 10-13).
 3. Chính bởi quyền năng phục sinh, chứ không bởi sự sống thiên nhiên của mình mà chúng ta, những người yêu Christ, có thể được đồng hóa theo sự chết của Ngài bằng cách làm một với thập tự giá của Ngài (cc. 14-15); trong linh hòa quyện của mình, chúng ta dự phần và kinh nghiệm sự phục sinh của Christ, là sự phục sinh làm cho chúng ta có thể là một với thập tự giá để được giải cứu khỏi bản ngã và được biến đổi thành một người mới trong thọ tạo mới của Đức Chúa Trời hầu hoàn thành gia tể của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng Thân thể hữu cơ của Christ (La. 8:2, 4, 29; Ga. 6:15; 2 Cô. 5:17).
- C. Trong giai đoạn thứ ba của sách Nhã Ca, người yêu Christ được kêu gọi để sống trong sự thăng thiên như là thọ tạo mới trong sự phục sinh—3:6-5:1:
 1. Sống trong sự thăng thiên là liên tục sống trong linh; khi sống trong linh, chúng ta được kết hiệp với Đấng Christ thăng thiên trên các tầng trời—Êph. 2:22; Sáng. 28:12-17; Gi. 1:51; Khải. 4:1-2; Hê. 4:12, 16 và chú thích 1.
 2. Nhờ công tác biến đổi của Linh trong chúng ta mà chúng ta trở thành chiếc bình chuyển động của Christ, tức cỗ xe của Christ, “chiếc xe” của Christ, để Christ chuyển động trong và vì Thân thể Đấng Christ—Nhã. 3:9-10; đc. 2 Cô. 2:12-17.
 3. Chúng ta được tái xây dựng bằng Đấng Tam Nhất Thần thượng hầu cho cấu trúc bên ngoài của chúng ta là nhân tính được phục sinh và thăng thiên của Jesus, và điều trang trí bên trong là tình yêu của chúng ta dành cho Chúa—Nhã. 3:9-10.
 4. Qua việc sống trong sự thăng thiên của Christ như là thọ tạo mới trong sự phục sinh, người yêu Christ trở nên trưởng thành trong những điều phong phú của sự sống Christ hầu có thể trở nên khu vườn cho Christ để Ngài vui hưởng cách riêng tư (4:12-15); nàng được chuẩn bị để tỏa ra hương thơm của Christ trong bất cứ hoàn cảnh hoặc môi trường nào (c. 16).

- D. Trong giai đoạn thứ tư của sách Nhã Ca, người yêu Christ được kêu gọi cách mạnh mẽ hơn để sống phía trong bức màn qua thập tự giá sau khi được phục sinh—5:2-6:13:
1. Bởi sống phía trong bức màn, người yêu Christ được biến đổi thành các thiên thể; nàng hiện ra như rạng đồng, đẹp như mặt trăng, và tinh sạch như mặt trời—c. 10.
 2. Khi trưởng thành trong sự sống của Christ, người yêu Christ trở thành Su-la-mít (hình thức giống cái của *Sa-lô-môn*), cho thấy nàng đã trở nên giống như Ngài trong sự sống, bản chất, sự biểu lộ và chức năng (nhưng không trong Thần cách), là sự tái sản sinh và bản sao của Christ để tương xứng với Ngài cho cuộc hôn nhân của họ—c. 13; 2 Cô. 3:18.
- E. Trong giai đoạn thứ năm của sách Nhã Ca, người yêu Christ tham dự vào công tác của Chúa—7:1-13:
1. Nhã Ca 7:11 cho thấy người yêu của Christ muốn cùng Người yêu dấu của nàng thực hiện công tác cho cả thế giới (những cánh đồng) bằng cách kiêu cư từ nơi này đến nơi khác (ở đêm nơi hương thôn); điều này hàm ý rằng nàng không có tính bè phái khi thực hiện công tác của Chúa nhưng giữ cho công tác được mở ra để người khác có thể đến kiêu cư tại đó và nàng có thể đến ở nơi khác; điều này là để gìn giữ một công tác trong một Thân thể.
 2. Tham dự vào công tác của Chúa là cùng làm việc với Ngài (2 Cô. 6:1a); để làm việc với Ngài, chúng ta cần trưởng thành trong sự sống, cần là một với Chúa, và công tác của chúng ta phải là vì Thân thể Ngài (Côl. 1:28-29; 1 Cô. 12:12-27).
 3. Su-la-mít công tác như là người tương xứng của Sa-lô-môn, chăm sóc tất cả các vườn nho (Nhã. 8:11), tức các Hội thánh và tín đồ trên khắp đất; chúng ta phải có một công tác vì cả thế giới; đây là điều Phao-lô đã thực hiện qua việc thiết lập các Hội thánh địa phương và sau đó làm việc để đem họ vào sự nhận thức đầy đủ về Thân thể Đấng Christ (La. 16:1-24).
- F. Trong giai đoạn thứ sáu của sách Nhã Ca, người yêu Christ hi vọng được cất lên (8:1-14); nàng từ hoang mạc (lĩnh vực thuộc đất) đi lên bằng cách “nương dựa Người yêu dấu của nàng” (c. 5):
1. *Nương dựa Người yêu dấu của nàng* ngụ ý rằng giống như Gia-cốp, xương hông của nàng đã được chạm đến, và sức mạnh thiên nhiên của nàng đã được Chúa xử lý—Sáng. 32:24-25.
 2. *Nương dựa Người yêu dấu của nàng* ngụ ý rằng nàng thấy mình bị đè nén quá mức, và điều này dường như sẽ kéo dài cho đến khi cuộc hành trình qua hoang mạc chấm dứt—2 Cô. 1:8-9; 12:9-10; 13:3-4.
 3. Nàng xin Người yêu dấu của mình để nàng như một cái ấn nơi lòng yêu thương của Ngài và như một cái ấn trên cánh tay mạnh mẽ của Ngài; ở điểm này, nàng ý thức về sự bất năng và bất lực của mình, và nàng nhận thức rằng mọi sự đều tùy thuộc nơi tình yêu và quyền năng gìn giữ của Đức Chúa Trời—Nhã. 8:6-7.
 4. Người yêu của Christ xin Ngài, Đấng cư ngụ trong các tín đồ là những khu vườn của Ngài, để cho nàng nghe tiếng Ngài; điều này hàm ý rằng trong công tác mà chúng ta thực hiện vì Chúa là Người yêu dấu, chúng ta cần duy trì mối tương giao với Ngài, luôn luôn lắng nghe Ngài—c. 13.

II. Là lời kết luận của sách thơ ca này, người yêu Christ cầu nguyện để Người yêu dấu của nàng mau trở lại trong quyền năng của sự phục sinh Ngài (con hoàng dương và con nai tơ) để thiết lập vương quốc ngọt ngào và đẹp đẽ của Ngài (các núi thuốc thơm) đầy khắp đất—c. 14; Khải. 11:15; Đa. 2:35:

- A. Một lời cầu nguyện như vậy mô tả mối liên hiệp và thông công giữa Christ là Chàng rể và những người yêu của Ngài là cô dâu trong tình yêu đôi lứa của họ, giống như lời cầu nguyện của Giăng, một người yêu Christ, là lời kết luận của Thánh Kinh, bày tỏ gia thế đời đời của Đức Chúa Trời về Christ và Hội thánh trong tình yêu thần thượng của Ngài—Khải. 22:20.
- B. “Khi Ngài đến, đức tin sẽ hóa thành sự thật, và sự ngợi khen sẽ thay thế sự cầu nguyện. Tình yêu sẽ tổng kết trong sự hoàn hảo không chút bóng tối, và chúng ta sẽ phụng sự Ngài trong lĩnh vực không còn tội. Thật là một ngày vinh hiển! Chúa Jesus ơi, xin mau đến!”—Watchman Nee, *Tuyển tập Watchman Nee*, tập 23, “Sách Nhã Ca.”