

**Đáp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời để trở thành công cụ mang tính ban phát của Ngài, tức những người đắc thắng của Ngài, hầu xoay chuyển thời đại**

Đọc Kinh văn: Đa. 1:4-9; 2:17-19; 4:25-26, 32; 6:10-11; 9:1-4, 23; 10:11, 19; 11:32b; 12:3

**I. Mỗi khi Đức Chúa Trời muốn thực hiện một chuyển động mang tính ban phát, một sự chuyển động xoay-chuyển-thời-đại, Ngài phải đạt được công cụ mang tính ban phát của Ngài; chúng ta phải là những người có giá trị mang tính ban phát đối với Đức Chúa Trời—Khải. 12:5-11; 1:20; Đa. 12:3; Mat. 13:43:**

- A. Chúng ta cần suy xét xem những gì mình đang làm là để đem đến thời đại kế tiếp; đây là một thời kì đặc biệt, vậy nên cần có những Cơ Đốc nhân đặc biệt để làm một công tác đặc biệt—16:18; Khải. 19:7; 1 Cô. 1:9; Khải. 2:4-7; Cól. 1:18b; Gi. 17:21; 1 Cô. 14:3b; Êph. 4:16; Cól. 2:19.
- B. Nguyên tắc của sự khôi phục của Chúa được thấy nơi Đa-ni-ên “Đức Chúa Trời là Quan án của tôi”), Ha-na-nia {“Jah đã ban cách đầy ân điển” hay “ được Jah ưa chuộng”}, Mi-sa-ên “Đức Chúa Trời là gì là Đấng nào?”, và A-xa-ria “Jah đã trợ giúp”); “Đa-ni-ên và các đồng bạn của ông” thì tuyệt đối làm một với Đức Chúa Trời trong chiến thắng của họ trên các mưu kế của Sa-tan hầu trở nên những người xoay chuyển thời đại phu tù của dân Đức Chúa Trời sang thời đại trở về miền đất Em-ma-nu-ên để xây dựng nhà của Đức Chúa Trời và thành của Đức Chúa Trời vì sự biểu lộ và uy quyền của Đức Chúa Trời—Đa. 2:13, 17; Ês. 8:8; đc. Khải. 17:14:
1. Trong cách nhìn của Đức Chúa Trời, người đắc thắng là “người của sự quý báu,” thậm chí là “chính sự quý báu,” người mà Đức Chúa Trời có thể dùng để xoay chuyển thời đại—1 Phi. 2:7; Đa. 9:23; 10:11, 19.
  2. Christ là Đấng đắc thắng duy nhất bao gồm mọi người đắc thắng; Đấng đắc thắng duy nhất này cư ngụ trong linh chúng ta để làm chúng ta trở thành những người đắc thắng của Ngài—Gi. 14:30; Đa. 2:34-35; Khải. 19:7-21; 1 Gi. 5:4, 18-19; Khải. 3:21.
- C. Chúa cần đẩy lên những người xoay chuyển thời đại để khôi phục sự biểu lộ và uy quyền của Đức Chúa Trời; giữa vòng nhân loại sa ngã, sự biểu lộ của Đức Chúa Trời bị phá đổ và uy quyền của Ngài bị chối bỏ; Đa-ni-ên và các đồng bạn của ông đã thật sự để cho Đức Chúa Trời được biểu lộ qua họ và thật sự ở dưới uy quyền của Đức Chúa Trời—Sáng. 1:26; Đa. 3:14-30; 4:17, 26; Khải. 22:1-2.

**II. Đa-ni-ên có các đồng bạn mà cùng với ông tuyệt đối dâng mình cho Đức Chúa Trời và được biệt riêng cho Đức Chúa Trời ra khỏi một thời đại đi theo Sa-tan—Đa. 1:4-8; 5:12, 22; 6:10:**

- A. Tất cả những được được Đức Chúa Trời dùng để xoay chuyển thời đại phải là những Na-xi-rê—tức những người tự nguyện dâng mình là những người được thánh hóa cách triệt để và hoàn toàn cho Đức Chúa Trời—Dân. 6:1-8, 22-27; Thi. 110:3; Lu. 9:62; Phil. 3:13-14.
- B. Dù Đa-ni-ên và các đồng bạn của ông vẫn còn rất trẻ nhưng họ đã đứng lên như một chứng cớ - đối nghịch, tương tự như cách An-ti-pa làm trong Hội thánh tại Bết-găm—Khải. 2:13.

**III. Đa-ni-ên đã kết hiệp chính ông với khát vọng của Đức Chúa Trời qua lời của Đức Chúa Trời—Đa. 9:1-4; Phục. 17:18-20; 2 Ti. 3:16-17; Êph. 6:17-18; Thi. 119:11, 24:**

- A. Đa-ni-ên không chỉ là người đọc Lời Đức Chúa Trời cách thường xuyên mà còn là người được kết hiệp với Lời Đức Chúa Trời:
1. Khi đọc trong sách Giê-rê-mi rằng Đức Chúa Trời đã định 70 năm phu tù cho người Israel và sau 70 năm, Đức Chúa Trời sẽ quay lại chúc phước họ, ngay lập tức ông

kiêng ăn và cầu nguyện; ông đã chạm đến khát vọng của Đức Chúa Trời qua Lời và ông ngay lập tức kết hiệp chính mình với khát vọng đó—Đa. 9:2-3.

2. Sau khi Đa-ni-ên đọc sách Lê-vi Kí, ông đã không thể ăn thức ăn ô uế nữa (Đa. 1:8-21); sau khi đọc sách Giê-rê-mi, ông không thể không kiêng ăn và cầu nguyện cho sự phục hồi của dân Đức Chúa Trời (29:10-14).

B. Chúng ta phải đọc Lời của Đức Chúa Trời trong linh và trong không khí cầu nguyện và chạm đến khát vọng của Đức Chúa Trời từ Lời Ngài; khi ấy, chúng ta phải ngay lập tức kết hiệp chính mình với khát vọng ấy; Kinh Thánh phải ảnh hưởng đến nếp sống của chúng ta, và chúng ta nên được kết hiệp với Kinh Thánh—đc. Thi. 119:11, 15-16, 133, 140; 2 Cô. 6:14-18.

#### **IV. Đa-ni-ên là một người cầu nguyện bằng một linh tuyệt hảo, một người sống dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời trong thực tại của vương quốc các tầng trời, sự cai trị của các tầng trời—Đa. 2:17-19, 28; 6:10; 9:1-4, 17; 5:12, 14; 6:3; 5:22-23; 4:25-26, 32:**

A. Trọng tâm của Đa-ni-ên chương 6 là sự cầu nguyện của con người nhằm mục đích thực hiện gia tể của Đức Chúa Trời; những sự cầu nguyện của con người thì giống như đường ray mở đường cho chuyển động của Đức Chúa Trời tiến lên; không có cách nào khác để đem gia tể của Đức Chúa Trời vào trong sự đầy trọn và hoàn thành ngoại trừ cầu nguyện; đây là bí quyết bên trong của chương này.

B. Biểu hiện cao nhất của một người hợp tác với Đức Chúa Trời là trong sự cầu nguyện; Đức Chúa Trời thực hiện gia tể của Ngài trên đất qua các kênh cầu nguyện trung tín của Ngài—Mat. 26:41; Công. 6:4; Êph. 6:17-18; Côl. 4:2.

C. Cầu nguyện là mạch sống trong sự khôi phục của Chúa; Sa-tan càng cố gắng ngăn trở sự cầu nguyện của chúng ta, chúng ta càng nên cầu nguyện—Đa. 6:10; đc. cc. 4-9:

1. Đa-ni-ên là một người sống trước mặt Đức Chúa Trời; ông nương cậy sự cầu nguyện để làm những điều con người không thể làm; ông nương cậy sự cầu nguyện để hiểu những điều con người không thể hiểu—2:17-19; 9:1-4; 10:1-3, 11-13.

2. Sự cầu nguyện của Đa-ni-ên hoàn toàn là vì Đức Chúa Trời chứ không vì chính ông; qua sự cầu nguyện, ông dành cho Đức Chúa Trời sự hiệp tác cao nhất—9:2b; Giê. 25:11; Đa. 9:17; 1 Vua. 8:48.

3. Vì Đa-ni-ên là một người cầu nguyện nên ông được Đức Chúa Trời công nhận, có đủ phẩm chất để được Đức Chúa Trời sử dụng và có khả năng nói ra huyền nhiệm của Đức Chúa Trời—đc. Công. 6:4.

4. Sự cầu nguyện của Đa-ni-ên đã đạt đến đỉnh cao nhất; ông xin Đức Chúa Trời làm một điều gì đó cho chính Ngài; cầu nguyện rằng: “Cho nên bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi, xin đoái nghe lời khẩn nguyện nài xin của kẻ tôi tớ Ngài! Xin vì có Chúa, hãy chiếu sáng mặt Ngài trên nơi thánh của Ngài đã bị làm cho hoang vu!”—Đa. 9:17.

5. Chỉ có người giống như Đa-ni-ên, là người cầu nguyện với Đức Chúa Trời cách đơn thuần bằng lời cầu nguyện xoay-chuyển-thời-đại, mới có thể được Đức Chúa Trời dùng để xoay chuyển thời đại.

#### **V. Đa-ni-ên là một người hi sinh chính mình với linh tử đạo—6:10-11:**

A. Các đồng bạn của Đa-ni-ên có một linh tử đạo đúng đắn; họ đứng cho Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất và chống lại sự thờ hình tượng bằng giá là mạng sống của họ, bị ném vào lò hực lửa theo lệnh của Nê-bu-cát-nét-sa—3:19-23.

B. Đa-ni-ên đã liều mạng sống của ông mà cầu nguyện; ý định của các quan thượng thư và trấn thủ là tiêu diệt Đa-ni-ên, nhưng ý định của Sa-tan, kẻ đứng sau họ, là cắt đứt kênh cầu nguyện mà Đức Chúa Trời đang dùng để thực hiện gia tể của Ngài—6:4-24.

- C. Tất cả những người mà Đức Chúa Trời dùng để xoay chuyển thời đại e sợ duy chỉ một điều, đó là xúc phạm Đức Chúa Trời và đánh mất hiện diện của Ngài—3:17-18; 2 Cô. 5:9-10; đc. Thi. 51:11; G-suê 7:4.

**VI. Để là những người đắc thắng ngày nay trong tư cách là công cụ mang tính ban phát của Đức Chúa Trời, tức những người xoay chuyển thời đại, chúng ta phải chuộc thời gian; Cô-lô-se 4:5 nói: “Hãy chuộc thời gian,” và Ê-phê-sô 5:16 nói: “Chuộc thời gian”:**

- A. Từ thời gian trong những câu này có thể được dịch là hãy chuộc “cơ hội”; chúng ta, là những người học tập phụng sự Chúa, không được để Đâu có cảm nhận rằng chúng ta mù mờ về sự chỉ dẫn của Ngài và vô cảm với sự dẫn dắt của Ngài; chúng ta cần cho phép Chúa huấn luyện cảm nhận thuộc linh và tầm nhìn thuộc linh của mình để cảm nhận được các cơ hội khi chúng đến và tận dụng chúng.
- B. Về những ngày mà Chúa đã định cho chúng ta, có lẽ ngày hôm qua nên là ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình nhưng có thể mình đã sống ngày hôm qua một cách tầm thường; như thế có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội; không bao giờ có một ngày mà không có sự sắp xếp của Đức Chúa Trời cho chúng ta.
- C. Có lẽ Chúa cho chúng ta một ý nghĩ đi tìm gặp một người có khả năng rất hữu dụng cho Chúa (đc. Công. 9:10-19; 22:12-16), nhưng ngày hôm đó, chúng ta đã không đi vì e ngại thời tiết quá nóng, và chúng ta quá lười biếng.
- D. Đến một ngày, chúng ta sẽ đối mặt với Chúa; có lẽ chúng ta sẽ ân hận về nhiều điều trong đời sống chúng ta mà bây giờ đang làm chúng ta thỏa mãn; nhiều lần chúng ta đã thiếu hụt ý muốn của Đức Chúa Trời và hành động cách khờ dại; chúng ta đã không trung tín để sống Christ, nuôi dưỡng Christ lớn lên, biểu lộ Christ và truyền bá Christ trong mọi phương diện vì sự xây dựng Thân thể Ngài—2 Cô. 5:10; Mat. 25:21-23, 25-26, 30; Côl. 1:9-10; Mat. 7:26; 25:2-3, 8.
- E. Đa-ni-ên 11:32b chép: “Dân sự là những người biết Đức Chúa Trời mình sẽ bày tỏ sức lực và hành động”; có nghĩa là dân Đức Chúa Trời sẽ mở ra những chân trời mới; càng biết ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ càng nắm bắt cơ hội; những người biết Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ sống theo thói quen hết ngày này qua ngày khác—đc. Phục. 4:25 và chú thích.
- F. “Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời ban phước cho công tác của anh Witness như thế nào. Điểm mạnh của anh là anh không cho phép bất cứ cơ hội nào trôi qua. Khó mà thấy anh bỏ lỡ một cơ hội nào. Một khi cơ hội đến, anh liền tận dụng nó”—lời phát ngôn từ anh Watchman Nee vào ngày 19 tháng 7 năm 1950 (Tuyển tập Watchman Nee, vol.55, tr. 199, tiếng Anh).
- G. Nếu phụng sự của chúng ta là theo ý muốn Đức Chúa Trời thì một ngày sẽ tương đương với nhiều ngày, nhưng những ngày trôi qua mà ở ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời thì không được kể; nếu ở ngoài vương quốc của Đức Chúa Trời thì không người nào được Đức Chúa Trời thuê mướn (Mat. 20:6-7); Nê-bu-cát-nét-sa thỏa mãn với công tác riêng của ông ta (Đa. 4:30, 37b)—đó là nguyên tắc Ba-by-lôn.
- H. Tuy nhiên, cảm tạ Chúa vì lời an ủi của Ngài, những lời trong Giô-ên 2:25—tức những năm mà đã bị cào cào cắn phá sẽ được phục hồi cho chúng ta; nếu chúng ta phung phí các ngày của mình, mười năm có thể tương đương với một ngày, nhưng nếu chúng ta chuộc thời gian thì một ngày có thể tương đương với mười năm.
- I. Thi Thiên 90:12 chép: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, / Hầu cho chúng tôi có được lòng khôn ngoan,” và 84:10 chép: “Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một nghìn ngày khác”; những ngày trên trời không được đếm bằng chu kỳ 24 giờ; Đức Chúa Trời có cách khác để đếm ngày.

**VII. Ngày nay, cách được làm cho sinh động là đáp lời kêu gọi của Chúa để trở nên người đắc thắng; người đắc thắng là người sinh động, và người sinh động (người đang sống động và hoạt động) là một người cầu nguyện—119:88, 159; Đa. 11:32b:**

- A. Ý định của chúng ta trong việc hình thành các nhóm mới là có các nhóm người đắc thắng; đây là lí do các nhóm này được gọi là các “tổ sinh động”; huấn luyện trọn thời gian cũng là để sản sinh những người đắc thắng, những người quyết liệt thắng hơn sự chết chóc của Sạt-đe (Khải. 3:1), sự hâm hảm của Lao-đi-xê (cc. 15-16) và sự hiểm muộn được Chúa xử lí trong Giảng chương 15 liên quan đến cây nho và các nhánh (cc. 1-8, 16).
- B. Nếu muốn được làm cho sinh động, chúng ta cần có sự tương giao gần gũi, thân mật và thấu đáo với Chúa và với các thánh đồ tìm kiếm; chúng ta cần Chúa dẫn dắt chúng ta đến với những đồng bạn, với những người mà chúng ta có thể lao tác, giống như Đa-ni-ên có ba đồng bạn—Đa. 1:6.
- C. Bên trong nếp sống Hội thánh ngày nay (hình bóng bởi Giê-ru-sa-lem), chúng ta phải là những người đắc thắng của Chúa (hình bóng bởi Si-ôn); đây là sống trong thời đại của những người đắc thắng theo sự kêu gọi của Chúa (Khải. 2:7, 11, 17, 26-28; 3:5, 12, 20-21; 21:7); ở trong nếp sống Hội thánh là một việc, nhưng trở nên người đắc thắng trong nếp sống Hội thánh lại là một việc khác (4:1-5).
- D. Chúng ta phải quyết tâm trở nên những người đắc thắng, những người được làm cho sinh động; người đắc thắng là người đắc thắng bất cứ điều gì thay thế Christ hoặc chống lại Christ—Quan. 5:15-16; 1 Gi. 2:18-20, 27.

**VIII. Là những người đắc thắng ngày nay, chúng ta nên giống như con dân Y-sa-ca, tức “những người hiểu biết thời kì để biết được những gì dân Israel nên làm” (1 Sứ. 12:32a); xem kinh nghiệm áp dụng của anh Lee ở trang tiếp theo.**

**Vào đêm phục hưng tại Chefoo, khi người Nhật đánh chiếm Trung Hoa và làm cho cuộc sống tại Trung Hoa vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, anh Lee đã viết những lời sau trong ghi chú cá nhân của anh tại Chefoo, 1942:**

**Dân trên đất đang gánh chịu những tai ương, và các Hội thánh đang gặp gian khó; đây không phải là thời đại của khát vọng lòng Đức Chúa Trời nhưng là thời đại của các thủ tục của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang dùng các thủ tục để làm trọn khát vọng của lòng Ngài. Để xoay chuyển từ thời đại của các thủ tục sang thời đại của khát vọng lòng Đức Chúa Trời, con người phải cầu nguyện lời cầu nguyện xoay chuyển thời đại. Đa-ni-ên đã là một người như vậy.**

**Trái đất đang gánh chịu những tai ương vì dân trên đất không muốn Đức Chúa Trời và không quan tâm đến sự việc của Đức Chúa Trời. Do đó, nếu các thánh đồ muốn cầu nguyện để kết thúc thời đại tai ương, họ phải đáp ứng những đòi hỏi của Đức Chúa Trời và quan tâm đến Đức Chúa Trời và nhu cầu của Ngài. Ôi! Nhiều tai ương ngày nay nên làm chúng ta tỉnh thức để không còn sống cho đất này nữa! Ôi! Ngày nay, vì có Hội thánh chúng ta nên thật sự dâng mình để đáp ứng những đòi hỏi của Đức Chúa Trời hầu Đức Chúa Trời có cách để bước vào và để xoay chuyển thời đại có tính cách thủ tục này thành thời đại của khát vọng lòng Ngài (*Tuyển tập Witness Lee, 1932-1949, Bộ 2, tr. 27, tiếng Anh*)**