

Bài Sáu

Sống với Đấng Tam Nhất Thần thượng

(3)

Kinh nghiệm và vui hưởng Đấng Tam Nhất Thần thượng cách đầy trọn

Đọc Kinh văn: Mat. 28:19; 2 Cô. 13:14; Khải. 1:4-5; 4:5; 5:6

I. Khải thị sáng tỏ nhất về Đấng Tam Nhất Thần thượng trong Tân Ước là trong Ma-thi-ơ 28:19, nói về việc báp-têm “vào trong danh Cha, Con và Thánh Linh”:

- A. Dù Đức Chúa Trời là một duy nhất nhưng Ngài có ba thân vị—Cha, Con và Linh—c. 19.
- B. Một mặt, Ma-thi-ơ 28:19 nói về Cha, Con và Thánh Linh; mặt khác, trong câu này chỉ có một danh—danh Cha, Con và Thánh Linh:
 1. Danh này là toàn bộ Bản thể Thần thượng, tương đương với thân vị của Ngài.
 2. Một danh này gồm cả ba—Cha, Con và Thánh Linh—và khải thị rằng Đức Chúa Trời là ba-trong-một.
 3. Báp-têm người tin vào trong danh Đức Chúa Trời Tam Nhất là đem họ vào mọi điều Đức Chúa Trời Tam Nhất là và đem họ vào thân vị của Đức Chúa Trời Tam Nhất để họ có thể có mối liên hiệp hữu cơ với thân vị thần thượng này—c. 19.
- C. Được báp-têm vào trong danh Cha, Con và Thánh Linh là một vấn đề sâu xa—1 Cô. 12:13; Ga. 3:27:
 1. Trong Ma-thi-ơ 28:19, *vào trong* hàm ý đến sự liên hiệp, cũng như trong La Mã 6:3 và Ga-la-ti 3:27.
 2. Được báp-têm vào trong danh Đức Chúa Trời Tam Nhất là được đặt vào mối liên hiệp huyền nhiệm với Ngài và sở hữu mọi điều Đức Chúa Trời là bên trong bản thể chúng ta—Mat. 28:19.
- D. Lời truyền báp-têm trong Ma-thi-ơ 28:19 được Chúa Jesus truyền sau khi Ngài bước vào sự phục sinh là sự tổng kết tiến trình của Đức Chúa Trời Tam Nhất:
 1. Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua một tiến trình bắt đầu với sự nhục hóa, bao gồm đời sống làm người và sự đóng đinh, và tổng kết bằng sự phục sinh—Gi. 1:14; La. 6:4.
 2. Trong sự phục sinh, Christ, là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất, đã trở nên Linh ban-sự-sống, là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất, để tín đồ được báp-têm vào trong Đấng Tam Nhất Thần thượng—1 Cô. 15:45; 2 Cô. 3:17.
 3. Được báp-têm vào trong thân vị của Đấng Tam Nhất là được báp-têm trong Linh bao-hàm-tất-cả, được-tổng-kết, Đấng là sự tổng kết chung cuộc của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình—Mat. 28:19:
 - a. Đây là được báp-têm vào trong các sự phong phú của Cha, vào trong các sự phong phú của Con, và vào trong các sự phong phú của Linh—Êph. 3:8.
 - b. Là những người được báp-têm, bây giờ chúng ta đang ở trong mối liên hiệp hữu cơ với Đức Chúa Trời Tam Nhất; do đó, hễ điều gì Cha có, hễ điều gì Con có, và hễ điều gì Linh nhận được đều trở thành của chúng ta—1 Cô. 6:17; Gi. 15:4-5, 7.

II. Kinh nghiệm và vui hưởng Đấng Tam Nhất Thần thượng cách đầy trọn là dự phần vào tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Chúa Jesus Christ, và sự tương giao của Thánh Linh—2 Cô. 13:14:

- A. 2 Cô-rin-tô 13:14 cho chúng ta thấy ba thân vị trong ba phương diện—Đức Chúa Trời Cha (tình yêu), Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời (ân điển), và Thánh Linh (sự tương giao).
- B. Tình yêu của Đức Chúa Trời Cha là nguồn, vì Đức Chúa Trời là căn nguyên; ân điển của Chúa là dòng chảy của tình yêu Đức Chúa Trời, vì Chúa là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời; và sự tương giao của Linh là sự truyền đạt ân điển của Chúa cùng với tình yêu của Đức Chúa Trời, vì Linh là sự truyền phát Chúa cùng với Đức Chúa Trời để chúng ta kinh nghiệm và vui hưởng Đức Chúa Trời Tam Nhất—Cha, Con và Thánh Linh—c. 14; Mat. 28:19.
- C. Tình yêu, ân điển, và sự tương giao trong 2 Cô-rin-tô 13:14 tương ứng với Cha, Con và Thánh Linh trong Ma-thi-ơ 28:19:
 - 1. Ân điển của Chúa là chính Chúa như là sự sống cho chúng ta để chúng ta vui hưởng—Gi. 1:17; 1 Cô. 15:10.
 - 2. Tình yêu của Đức Chúa Trời là chính Đức Chúa Trời như là nguồn ân điển của Chúa—1 Gi. 4:9.
 - 3. Sự tương giao của Linh là chính Linh như là sự truyền phát ân điển của Chúa cùng với tình yêu của Đức Chúa Trời để chúng ta dự phần—2 Cô. 13:14.
 - 4. Tình yêu của Đức Chúa Trời Cha được biểu lộ trong ân điển của Christ là Con, và ân điển của Christ là Con ở trong sự tương giao của Đức Chúa Trời Linh được truyền phát cho tín đồ—Gi. 3:16; 1:17, 16:
 - a. Chính là qua sự tương giao của Thánh Linh mà ân điển có thể đến với chúng ta—2 Cô. 13:14.
 - b. Ân điển của Christ ra từ tình yêu của Đức Chúa Trời, và ân điển này được truyền phát cho chúng ta và vào trong chúng ta qua sự tương giao của Thánh Linh—c. 14.
 - c. Để kinh nghiệm và vui hưởng ân điển của Chúa, chúng ta cần ở trong sự tương giao của Thánh Linh, và khi đang vui hưởng ân điển của Chúa, chúng ta nắm biết tình yêu của Đức Chúa Trời—Gi. 1:14, 16; 1 Gi. 4:9-10.
- D. Với Đấng Tam Nhất Thần thượng là nguồn, đường dẫn, và dòng chảy—2 Cor. 13:14:
 - 1. Nguồn, mạch, là tình yêu của Đức Chúa Trời—Gi. 3:16; 4:14.
 - 2. Đường dẫn, sự tuôn đổ, là ân điển được biểu lộ và truyền tải cho chúng ta bởi Christ—1 Cô. 16:23.
 - 3. Dòng chảy là Thánh Linh như là sự tương giao, sự truyền phát, sự tuần hoàn, của ân điển của Christ cùng với tình yêu của Cha—2 Cô. 13:14.

III. Việc kinh nghiệm và vui hưởng Đấng Tam Nhất Thần thượng cách đầy trọn được tổng kết bởi Đấng hiện có, đã có, và sắp đến, bởi bảy Linh, và bởi Jesus Christ, Chứng nhân thành tín, Con trưởng từ kẻ chết, và Đấng cai trị các vua trên đất—Khải. 1:4-5:

- A. Khải Thị 1:4 nói về Đức Chúa Trời là Đấng hiện có, đã có, và sắp đến:
 - 1. Đây là ý nghĩa của danh Đức Giê-hô-va:

- a. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, Đức Giê-hô-va nghĩa là “Ta là Đấng Ta là”—Xuất. 3:14, 6.
 - b. Ngài là Đấng Ta là cho thấy rằng Ngài là Đấng hiện hữu từ đời đời đến đời đời.
2. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất là, Đấng duy nhất có thực tại là.
 3. Hê-bơ-rơ 11:6 chép: “người đến với Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu”:
 - a. Theo Hê-bơ-rơ 11:6, Đức Chúa Trời thực hữu, và chúng ta phải tin rằng Ngài thực hữu.
 - b. Là Đấng hiện có, đã có, và sắp đến, Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu và là Đấng hằng hữu, Đấng mà sự hiện hữu của Ngài không phụ thuộc vào bất kì điều gì khác ngoài chính Ngài, và là Đấng hiện hữu đời đời, không ngày khởi thủy, cũng không kì mạng chung—Xuất. 3:14.
 - c. Tin rằng Đức Chúa Trời thực hữu là tin rằng Ngài là mọi sự cho chúng ta và chúng ta không là gì—Gi. 8:58; Truyền. 1:2.
 - d. Tin rằng Đức Chúa Trời thực hữu ngụ ý rằng chúng ta không thực hữu; Ngài phải là Đấng duy nhất, Đấng vô song, trong mọi sự, và chúng ta phải không là gì trong mọi sự—Hê. 11:5; Sáng. 5:22-24.
- B. Khải Thị 1:4 nói về “bảy Linh ở trước ngai Ngài”:
1. Trong sách Khải Thị, Linh được gọi là bảy Linh (1:4; 4:5; 5:6), tức Linh tăng cường gấp bảy.
 2. Bảy Linh trong Khải Thị 1:4 chắc chắn là Linh duy nhất của Đức Chúa Trời (Êph. 4:4) vì được xếp giữa vòng Đức Chúa Trời Tam Nhất.
 3. Như số bảy là số chỉ về sự trọn vẹn trong sự vận hành của Đức Chúa Trời thì bảy Linh cũng phải vì chuyển động của Đức Chúa Trời trên đất—Khải. 4:5:
 - a. Về thể yếu và sự tồn tại, Linh của Đức Chúa Trời là duy nhất.
 - b. Về chức năng và công tác được tăng cường trong sự vận hành của Đức Chúa Trời, Linh của Đức Chúa Trời là gấp bảy—1:4.
 4. Danh xưng *bảy Linh* hàm ý rằng Linh đã được tăng cường gấp bảy; Linh này tăng cường mọi yếu tố của Linh: thần tính, sự nhục hóa, đóng đinh, phục sinh, thực tại, ân điển—3:1.
 5. Theo Khải Thị 5:6, bảy Linh của Đức Chúa Trời là bảy mắt của Chiên con:
 - a. Là Chiên con cứu chuộc trên ngai, Christ có bảy mắt quan sát và dò xét để thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời trên vũ trụ hầu hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, là điều sẽ tổng kết trong sự xây dựng Giê-ru-sa-lem Mới—4:5; 21:2, 9-10.
 - b. Là bảy mắt của Chiên con, bảy Linh cũng là để truyền dẫn.
 - c. Khi Christ nhìn chúng ta bằng bảy mắt của Ngài, bảy mắt này là bảy Linh, sẽ truyền yếu tố của Christ và chính Christ vào trong chúng ta để biến đổi chúng ta—5:6.
- C. Khải Thị 1:5 nói về “Jesus Christ, Chúng nhân thành tín, Con trưởng từ kẻ chết và Đấng cai trị các vua trên đất”:
1. Là Chúng nhân hằng sống và thành tín của Đức Chúa Trời, Christ là Đấng làm chứng cho Đức Chúa Trời không chỉ bằng lời nói và các việc làm của Ngài mà còn bằng những gì Ngài là; bản thể Ngài là lời chứng của Đức Chúa Trời—c. 5a.

2. Christ là Con trưởng từ kẻ chết chỉ về sự phục sinh của Ngài; Ngài là Đấng hằng sống—Đấng đã chết và bây giờ đang sống mãi mãi vô cùng, có chìa khóa của sự chết và Ha-đét—cc. 5b, 18.
3. Trong sự thắng thiên của Ngài, Chúa Jesus là Đấng cai trị các vua trên đất—c. 5c:
 - a. Sau khi trải qua sự nhục hóa, đời sống làm người, đóng đinh, phục sinh, và thắng thiên, Ngài ngự ngai vượt trên tất cả các vua—5:6.
 - b. Chúa Jesus, Đấng ngự ngai, đang cai trị trái đất, tức toàn bộ thế giới, như là Đấng cai trị các vua trên đất—1:5c.