

KEY STATEMENTS FOR THE 2023 THANKSGIVING BLENDING CONFERENCE

TIÊU NGŨ CHO HỘI ĐỒNG HÒA LÃN THÁNG 11, 2023

We should concentrate on Christ as our unique center appointed by God,
not on any persons, things, or matters other than Christ;
for all the problems, especially the matter of division,
the only solution is the enjoyment of the all-inclusive Christ.

Chúng ta nên tập trung vào Christ là trung tâm duy nhất
mà Đức Chúa Trời đã chỉ định,
không vào bất cứ con người, sự việc hay vấn đề nào khác hơn Christ;
đối với mọi nan đề, đặc biệt là vấn đề chia rẽ,
giải pháp duy nhất là vui hưởng Đấng Christ bao-hàm-tất-cả.

Enjoying the Lord has many aspects—the joy of the Lord’s presence,
the joy of living in the divine romance,
the joy of the divine dispensing of the Divine Trinity,
the joy of drinking of the river of God’s pleasures, the joy of knowing God’s love,
the joy of doing God’s will, the joy of contentment in all circumstances,
and entering into the joy of the Lord in the kingdom.

Vui hưởng Chúa có nhiều phương diện – niềm vui của hiện diện Chúa,
niềm vui của việc sống trong chuyện tình thần thượng,
niềm vui của sự ban phát thần thượng của Đấng Tam Nhất Thần thượng,
niềm vui uống dòng sông vui thoả của Đức Chúa Trời,
niềm vui biết tình yêu của Đức Chúa Trời,
niềm vui thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời,
niềm vui hài lòng trong mọi hoàn cảnh,
và bước vào niềm vui của Chúa trong vương quốc.

The record of Joseph’s life is a revelation of the rulership of the Spirit,
for the rulership of the Spirit is the reigning aspect of a mature saint;
the rulership of the Spirit (a life of reigning in life, being under the restriction
and limitation of the divine life in the reality of God’s kingdom)
is higher than any other aspect of the Spirit.

Kí thuật về cuộc đời Giô-sép là sự khải thị về quyền cai trị của Linh,
vì quyền cai trị của Linh là phương diện trị vì của một thánh đồ trưởng thành;
quyền cai trị của Linh (một đời sống trị vì trong sự sống,
ở dưới sự kiểm chế và giới hạn của sự sống thần thượng
trong thực tại của vương quốc Đức Chúa Trời)
thì cao hơn bất kì phương diện nào khác của Linh.

The joy set before us is the Lord Jesus, the Bridegroom,
coming for His bride, who has made herself ready—
the maturity of the bride, the building of the bride, the righteousness of the bride,
the beauty of the bride, and the bride being a warrior to defeat God’s enemy.

Niềm vui đặt trước mặt chúng ta là Chúa Jesus, Chàng rể,
đến vì cô dâu của Ngài là người đã tự chuẩn bị sẵn sàng –
sự trưởng thành của cô dâu, sự xây dựng cô dâu, sự công chính của cô dâu,
vẻ đẹp của cô dâu, và cô dâu là chiến binh để đánh bại kẻ thù của Đức Chúa Trời.

Dàn bài
cho Hội đồng hoà lẫn tháng 11
23-26, tháng 11, 2023

**CHỦ ĐỀ TỔNG QUÁT:
VUI HƯỞNG CHRIST
VÀ LỚN LÊN TRONG SỰ SỐNG CHO ĐẾN TRƯỞNG THÀNH**

Bài Một

**Vui hưởng Đấng Christ bao-hàm-tất-cả
là giải pháp duy nhất cho mọi nan đề trong Hội thánh**

Đọc Kinh văn: 1 Cô. 1:2, 9; 2:9-10; 13:1-8; Giê. 2:13; Ca. 3:22-24

- I. 1 Cô-rin-tô là sách nói về sự vui hưởng Đấng Christ bao-hàm-tất-cả là giải pháp duy nhất cho mọi nan đề trong Hội thánh; ý định của Đức Chúa Trời trong sự khôi phục của Ngài là khôi phục Christ là trung tâm duy nhất của gia tế Đức Chúa Trời và là mọi sự cho chúng ta như là phần hưởng để chúng ta vui hưởng—1:2, 9, 24, 30:**
- A. Tất cả chúng ta đều đã được kêu gọi vào sự tương giao của Christ, sự vui hưởng Christ (c. 9); từ *sự tương giao* bao gồm tư tưởng về sự vui hưởng; Christ là phần được chia mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để chúng ta vui hưởng (c. 2; Cól. 1:12).
 - B. Trong sách 1 Cô-rin-tô, ý định của sứ đồ Phao-lô là giải quyết các nan đề giữa các thánh đồ tại Cô-rin-tô; đối với mọi nan đề, đặc biệt là vấn đề chia rẽ, giải pháp duy nhất là vui hưởng Đấng Christ bao-hàm-tất-cả.
 - C. Chúng ta nên tập trung vào Christ, không vào bất cứ con người, sự việc hay vấn đề nào khác hơn Christ; chúng ta nên chú tâm vào Christ là trung tâm duy nhất mà Đức Chúa Trời đã chỉ định để tất cả các nan đề giữa tín đồ có thể được giải quyết—1:9; Cól. 1:17b, 18b.
 - D. Mục tiêu của chúng ta là vui hưởng Christ cách đầy trọn nhất và đạt được Christ cách đầy trọn nhất để xây dựng Thân thể Đấng Christ; điều này dẫn đến việc chúng ta có sự vui hưởng Christ đến cực điểm như là giải thưởng của chúng ta trong vương quốc thiên hi niên—Phil. 3:14; Mat. 25:21, 23.
 - E. Chúng ta cần là những người nghĩ về “một điều duy nhất”; *một điều duy nhất* trong sách Philip chỉ về sự hiểu biết, kinh nghiệm và vui hưởng Christ cách chủ quan; một điều duy nhất này là theo đuổi Christ để đạt được Ngài và sở hữu Ngài—2:2, 5; 1:20-21; 3:7-14; 4:13.
 - F. Nghĩ về điều gì đó khác hơn một điều duy nhất này là phản loạn, nghịch lại gia tế của Đức Chúa Trời; gia tế của Đức Chúa Trời là chúng ta nghĩ về một điều duy nhất này; trong nếp sống Hội thánh, chúng ta cần giúp tất cả thánh đồ nghĩ về một điều duy nhất này; tư tưởng của chúng ta nên tập trung vào và được đổ đầy sự vui hưởng Christ vì nếp sống Hội thánh, nếp sống Thân thể.
 - G. Sách 1 Cô-rin-tô khẳng thị rằng Đức Chúa Trời đã ban Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, cùng với sự phong phú của ít nhất hai mươi điều, cho chúng ta làm phần hưởng để chúng ta vui hưởng; bí quyết của đời sống Cơ Đốc và nếp sống Hội thánh là chúng ta vui hưởng Christ—1:9:

1. Chúng ta cần vui hưởng Christ là phần hưởng được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta—c. 2.
2. Chúng ta cần vui hưởng Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời như là sự công chính, thánh hóa và cứu chuộc cho chúng ta—cc. 24, 30.
3. Chúng ta cần vui hưởng Christ là Chúa vinh hiển, tức là Vua vinh hiển, cho sự vinh hóa của chúng ta—2:7-8; La. 8:30; Thi. 24:6-10.
4. Chúng ta cần vui hưởng Christ là các chiều sâu (những điều sâu nhiệm) của Đức Chúa Trời—1 Cô. 2:10.
5. Chúng ta cần vui hưởng Christ là nền duy nhất trong công trình xây dựng của Đức Chúa Trời—3:11.
6. Chúng ta cần vui hưởng Christ là lễ Vượt qua của chúng ta (5:7), bánh không men (c. 8), thức ăn thuộc linh, thức uống thuộc linh và vàng đá thuộc linh (10:3-4).
7. Chúng ta cần vui hưởng Christ là Đầu (11:3; Còl. 2:19; Êph. 1:19-23) và Thân thể (1 Cô. 12:12, 24-25a; Êph. 4:15-16).
8. Chúng ta cần vui hưởng Christ là trái đầu mùa (1 Cô. 15:20, 23), người thứ nhì (c. 47) và A-đam cuối cùng, Đấng đã trở nên Linh ban-sự-sống (c. 45), để làm mọi sự cho chúng ta.

II. Đức Chúa Trời thành tín trong việc kêu gọi chúng ta vào sự tương giao của Con Ngài, vào sự vui hưởng Ngài, nhưng nhiều lần, chúng ta bất trung đối với việc Ngài kêu gọi chúng ta vào ý định của Ngài—1:9; Giê. 2:13; Ca. 3:22-24:

- A. Ý định của Đức Chúa Trời trong gia tể Ngài là trở nên mạch, nguồn, nước sống để ban phát chính Ngài vào trong chúng ta để chúng ta thỏa mãn và vui hưởng; mục tiêu của sự vui hưởng này là sản sinh Hội thánh, người tương xứng của Đức Chúa Trời, như là sự gia tăng của Đức Chúa Trời, sự mở rộng của Đức Chúa Trời, hầu trở nên sự đầy đủ của
- B. Cách duy nhất để nhận Đức Chúa Trời làm mạch nước sống là uống Ngài và tuôn đổ Ngài ra mỗi ngày; điều này đòi hỏi chúng ta phải liên tục kêu đến Chúa (cùng với hát xướng, cảm tạ, vui mừng, cầu nguyện, ngợi khen, và tỏ các công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời ra cho người khác biết)—Thi. 36:8-9; Ês. 12:3-6; 1 Cô. 12:13; Gi. 7:37-39; 4:10, 14; La. 10:12-13; 1 Tê. 5:16-18.
- C. Thay vì vui hưởng Đức Chúa Trời bằng cách uống Ngài thì dân Đức Chúa Trời đã bất trung với Ngài bởi phạm hai điều ác—“Dân Ta đã phạm hai điều ác: / Họ đã lìa bỏ Ta, / Mạch nước sống, / Để đào các hồ nước cho mình, / Các hồ vỡ ra, / Không giữ nước được”—Giê. 2:13:
 1. Thứ nhất, dân Đức Chúa Trời lìa bỏ Đức Chúa Trời là mạch, nguồn của họ để họ vui hưởng; thứ nhì, họ xoay sang các nguồn khác hơn Đức Chúa Trời, là những điều không thể làm họ thỏa mãn hay làm cho họ trở nên sự mở rộng của Đức Chúa Trời như là sự đầy đủ của Ngài để biểu lộ Ngài.
 2. Việc đào các hồ nước mô tả dân Israel lao nhọc trong sự lao tác của con người để làm nên điều gì đó (các hình tượng) nhằm thay thế Đức Chúa Trời; các hồ nước vỡ ra và không thể giữ nước hàm ý rằng ngoài Đức Chúa Trời được ban phát vào trong chúng ta như nước sống để chúng ta vui hưởng thì không điều gì có thể làm thỏa cơn khát của chúng ta và làm cho chúng ta trở nên sự gia tăng của Đức Chúa Trời để biểu lộ Ngài—Gi. 4:13-14.

- D. Tình trạng gian ác của kẻ ác là họ không đến với Chúa để ăn, uống và vui hưởng Chúa; họ làm nhiều điều nhưng không đến để tiếp xúc Chúa, nhận lấy Ngài, nhận lãnh Ngài, nếm Ngài và vui hưởng Ngài; trong cách nhìn của Đức Chúa Trời, không điều gì gian ác hơn điều này—Ês. 57:20; đc. 55:1-2, 6-7.
- E. Dù chúng ta bất trung nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín, nhưng sự thành tín của Ngài thì không theo hiểu biết hay quan niệm thiên nhiên của chúng ta:
1. Đức Chúa Trời thành tín cất bỏ những hình tượng của chúng ta; bất cứ điều gì trong chúng ta mà chúng ta yêu hơn Chúa hoặc thay thế Chúa trong đời sống mình đều là hình tượng—Êxc. 14:3; 1 Gi. 5:21.
 2. Sự bình an bên ngoài trong môi trường, sự tiện nghi và nhân hạ cá nhân cũng như tài sản của chúng ta đều có thể trở thành hình tượng dẫn dụ chúng ta; nhưng Đức Chúa Trời thành tín cất bỏ những điều này để chúng ta có thể uống Ngài là mạch nước sống.
 3. Đức Chúa Trời thành tín trong việc cho phép chúng ta gặp rắc rối hầu cho chúng ta có thể học tập không tin cậy chính mình nhưng tin cậy Ngài và hầu cho Ngài có thể dẫn chúng ta vào gia tế Ngài để vui hưởng Christ, hấp thụ Christ, uống Christ, ăn Christ và đồng hóa Christ để Đức Chúa Trời có thể gia tăng trong chúng ta nhằm hoàn thành gia tế Ngài—Giê. 17:7-8; 2 Cô. 1:8-9; Gi. 16:33; 1 Cô. 10:3-4; 12:13.
 4. Đức Chúa Trời không quan tâm đến bất kì điều gì khác hơn là chúng ta vui hưởng Christ; có thể chúng ta nghĩ rằng vì thất bại nên chúng ta vô vọng, nhưng với Đức Chúa Trời thì không thất vọng; thất bại của chúng ta đơn giản là mở đường cho Christ đến để trở nên mọi sự cho chúng ta, làm cho Ngài có thể đem chúng ta đến chỗ trưởng thành—La. 8:28-29; Hê. 6:1a; Sáng. 37:1 và chú thích; 47:7 và chú thích.

III. Sách 1 Cô-rin-tô khái thị rằng cách để vui hưởng Chúa là yêu Ngài (2:9-10; 16:22) và yêu thương nhau (13:1-8a); sự khôi phục của Chúa là khôi phục lòng yêu Chúa Jesus bằng tình yêu ban đầu (Khải. 2:4; 1 Gi. 4:19) và lòng yêu thương nhau để xây dựng Thân thể hữu cơ của Christ (Êph. 4:16):

- A. Yêu Chúa là điều kiện không thể thiếu để làm cho chúng ta có thể bước vào lòng Ngài và lĩnh hội mọi bí mật của lòng Ngài và để chúng ta nhận thức và dự phần vào những điều sâu nhiệm và kín giấu mà Đức Chúa Trời đã ấn định và chuẩn bị cho chúng ta—1 Cô. 2:9-10; Mat. 22:37-38; Thi. 73:25; 116:1-2:
1. Nội dung của nếp sống Hội thánh tùy thuộc vào sự vui hưởng Christ; chúng ta càng vui hưởng Christ thì nội dung sẽ càng phong phú; nhưng để vui hưởng Christ đòi hỏi chúng ta phải yêu Ngài bằng tình yêu ban đầu—Khải. 2:4-5, 7.
 2. Sự suy thoái của Hội thánh bắt đầu với việc chúng ta lia bỏ tình yêu ban đầu đối với Chúa; yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu, tình yêu tốt nhất, là dâng cho Ngài vị trí tối thượng, vị trí đầu nhất, trong mọi sự, được tình yêu của Ngài thúc ép để xem Ngài và nhận lấy Ngài là mọi sự trong đời sống chúng ta—cc. 4-5; Côl. 1:18b; 2 Cô. 5:14-15; Mác 12:30; Thi. 73:25-26.
 3. Chính sự sống mà chúng ta nhận lãnh khi tin Chúa Jesus là một thân vị, và cách duy nhất để áp dụng và vui hưởng thân vị này là bởi yêu Ngài bằng tình yêu ban đầu; vì Chúa Jesus là sự sống của chúng ta là một thân vị nên chúng ta cần tiếp xúc cách mới mẻ với Ngài để

vui hưởng hiện diện hiện tại của Ngài ngay lúc này và mỗi một ngày—Gi. 11:25; 14:5-6; 1 Ti. 1:14; Gi. 14:21, 23; 2 Cô. 5:14-15; Khải. 2:4-7; Còl. 1:18b; La. 6:4; 7:6.

4. Chúng ta phải là những người ngập tràn tình yêu của Christ; tình yêu thần thượng nên giống như những dòng nước lớn đổ xô về phía chúng ta, thúc đẩy chúng ta sống cho Ngài và yêu Ngài đến cực điểm, vượt tầm kiểm soát của mình—2 Cô. 5:14.
 5. Để yêu Chúa đến cực điểm, chúng ta cần là những người khao khát và tìm kiếm hầu cưu ngụ trong nhà Đức Chúa Trời trọn những ngày của đời mình, ngắm xem vẻ đẹp của Ngài (sự đáng yêu, sự dễ chịu, sự vui thích) và cầu hỏi Đức Chúa Trời trong đền thờ Ngài; cầu hỏi Đức Chúa Trời là kiểm tra với Đức Chúa Trời về mọi sự trong đời sống hằng ngày của chúng ta—Thi. 27:4.
- B. Tình yêu là phương cách vô cùng tuyệt diệu để chúng ta là bất cứ điều gì và làm bất cứ điều gì hầu xây dựng Hội thánh là Thân thể hữu cơ của Christ—1 Cô. 12:31b–13:8, 13; đc. 14:1, 3, 4b:
1. “Tri thức khiến cho lên mặt, còn tình yêu thì xây dựng”; có thể chúng ta nghe các bài giảng chức vụ rồi lên mặt với tri thức suông—8:1b; đc. 2 Cô. 3:6.
 2. Khi luật của Linh sự sống là luật của tình yêu (La. 8:2; Ga. 6:2-3) được kích hoạt trong chúng ta thì sự lao tác của chúng ta trong Chúa sẽ là sự lao tác của tình yêu (1 Cô. 15:58; 1 Tê. 1:3), trong sự lao tác ấy, chúng ta trợ giúp và nâng đỡ kẻ yếu đuối (Công. 20:35; 1 Tê. 5:14); *kẻ yếu đuối* chỉ về những người yếu đuối trong linh, hồn hoặc thân thể, hoặc yếu đuối trong đức tin.
 3. Đấng Christ mà chúng ta yêu là Đấng Christ yêu-Hội-thánh (Êph. 5:25); khi yêu Ngài, chúng ta sẽ yêu Hội thánh như Ngài yêu; nếp sống Hội thánh là nếp sống tình yêu anh em (1 Gi. 4:7-8; 2 Gi. 5-6; Gi. 15:12, 17; Khải. 3:7; Êph. 5:2; đc. Giu. 12a), và Thân thể tự xây dựng trong tình yêu (Êph. 4:16).
 4. Linh được-tái-sinh của chúng ta mà Đức Chúa Trời ban cho là một linh yêu thương; chúng ta cần một linh yêu thương bùng cháy để chinh phục sự suy thoái của Hội thánh ngày nay—2 Ti. 1:7; La. 12:10-11.
 5. Tình yêu của chúng ta dành cho nhau được làm cho có thật với chúng ta khi chúng ta ngày càng bước vào sự kinh nghiệm và vui hưởng việc được hòa lẫn với nhau vì sự hiệp một, sự xây dựng, và thực tại của Thân thể Đấng Christ—1 Cô. 12:14-27; La. 16:1-16; Còl. 4:16; Gi. 12:24; Lê. 2:4-5.