

Bài Mười Một

Nô-ê—Đời Sống Và Công Tác Làm Xoay Chuyển Thời Đại

Kinh thánh: Sáng. 6:5-22
7:13, 16; Hê. 11:7

I. Đời sống của Nô-ê là đời sống làm xoay chuyển thời đại—Phil. 1:19-21a:

- A. Đức Chúa Trời bày tỏ cho Nô-ê tình trạng thật của thời đại hư hoại mà ông đang sống—Sáng. 6:3, 5, 11, 13; Mat. 24:37-39; 2 Ti. 3:1-5.
- B. “*Nhưng Nô-ê được ơn (ân điển) trước mặt Đức Giê-hô-va*”—Sáng. 6:8:
1. Khi Sa-tan cố hết sức phá hoại hoàn cảnh, thì luôn có một số người tìm được ân điển trong cách nhìn của Đức Chúa Trời để trở nên những người làm xoay chuyển thời đại—đc. Dân. 1:8; 9:23; 10:11, 19.
 2. Mục đích chính của bản ký thuật Sáng Thế Ký không phải cho thấy sự sa ngã nhưng cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời có thể thực hiện biết bao điều cho những người sa ngã; ân điển là chính Đức Chúa Trời, hiện diện của Đức Chúa Trời được chúng ta vui hưởng để là mọi sự cho chúng ta và để làm mọi sự trong chúng ta, qua chúng ta và vì chúng ta; ân điển là Đức Chúa Trời đến với chúng ta để làm nguồn cung ứng sự sống, sức mạnh, và mọi sự của chúng ta—Gi. 1:14, 16-17; Khải. 22:21:
 - a. Sự vui hưởng Chúa như ân điển ở những người yêu Ngài—Êph. 6:24; Gi. 21:15-17.
 - b. Ân điển của Chúa Jesus Christ là sự cung ứng dồi dào của Đức Chúa Trời Tam Nhất được chúng ta vui hưởng qua sự vận dụng nhân linh—Hê. 10:29b; Ga. 6:18; Phil. 4:23; Plm. 25; 2 Ti. 4:22.
 - c. Lời của Đức Chúa Trời là lời ân điển—Công. 20:32; Côl. 3:16; đc. Giê. 15:16.
 - d. Chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình là ân điển của sự sống khi nhóm lại với các thánh đồ trên lập trường hiệp nhất—Thi. 133:3; 1 Phi. 3:7; Công. 4:33; 11:23.
 - e. Chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa là ân điển gia tăng và đủ cho tất cả giữa những nỗi khổ và thử thách—2 Cô. 12:9.
 - f. Chúng ta cần lao tác cho Chúa trong quyền năng của ân điển Ngài—1 Cô. 15:10, 58; 3:10, 12a.
 - g. Chúng ta cần là những quản gia tốt của ân điển muôn mối của Đức Chúa Trời—1 Phi. 4:10; Êph. 3:2; 2 Cô. 1:15; Êph. 4:29.
 - h. Bởi quyền năng của ân điển, sức mạnh của ân điển và sự sống của ân điển, chúng ta có thể đứng đắn với Đức Chúa Trời và với nhau; ân điển sản sinh sự công chính—Hê. 11:7; La. 5:17, 21.
- C. Giống như Hê-nóc, người ông vĩ đại của mình (Sáng. 5:22-24), Nô-ê đã bước đi với Đức Chúa Trời bởi đức tin (6:9; Hê. 11:7), là yếu tố thần thượng của Đức Chúa Trời được truyền vào trong ông làm khả năng tin của ông (La. 3:22); kết quả là, ông trở nên người thừa kế của sự công chính của Đức Chúa Trời (đc.4:3,9) và sứ giả của sự công chính (2 Phi. 2:5) như một lời chứng nghịch lại thế hệ

gian ác đó; sự công chính của Nô-ê làm mạnh mẽ thế đứng của Đức Chúa Trời để thi hành sự phán xét của Ngài trên thế hệ bất kính đó.

D. Con tàu mà Nô-ê đã đóng là hình bóng về Đấng Christ thiết thực và hiện tại như là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và đóng tàu là xây dựng Đấng Christ thiết thực và hiện tại như là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong kinh nghiệm của chúng ta vì sự xây dựng Thân thể Christ như là Đấng Christ tập thể; theo sách Phi-líp, đó là thi hành sự cứu rỗi của chính chúng ta—2: 12-13:

1. Đóng tàu là thi hành sự cứu rỗi của chính chúng ta, tức là xây dựng Christ trong kinh nghiệm của chúng ta vì sự xây dựng Thân thể Christ, tức Đấng Christ tập thể.
2. Những gì Nô-ê đã làm và bước vào là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tức con tàu; chúng ta nên có một Christ thiết thực và hiện tại mà chúng ta có thể bước vào như là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
3. Sự cứu rỗi trong Phi-líp 2:12 không phải là sự cứu rỗi đòi đòi khỏi sự định tội của Đức Chúa Trời và khỏi hồ lửa mà là sự cứu rỗi hằng ngày và liên tục, tức là Christ, một thân vị sống; mặc dù đã có sự cứu rỗi đòi đòi, nhưng chúng ta cần được cứu hơn nữa khỏi thế hệ cong queo và trụy lạc này—c. 15.
4. Ngày nay chúng ta đang trên con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời; chúng ta đã bước vào con đường này, và việc trải qua con đường này là thi hành sự cứu rỗi của chính chúng ta:
 - a. Càng đóng tàu, Nô-ê càng trải qua sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và cuối cùng, ông đã bước vào điều ông đã thực hiện—Sáng. 7:7.
 - b. Chính Đấng Christ mà chúng ta đang xây dựng trong kinh nghiệm của mình ngày nay sẽ trở nên sự cứu rỗi của chúng ta trong tương lai; ngày kia, dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bước vào chính Đấng Christ mà chúng ta đã xây dựng.
 - c. Thậm chí ngày nay, nếu xây dựng Christ trong kinh nghiệm của mình, chúng ta sẽ có thể ở trong Christ, cư ngụ trong Christ—Gi. 15:5:
 - (1) Xây dựng Christ trong kinh nghiệm của chúng ta là yêu Chúa, trò chuyện với Ngài bằng cách kêu danh Ngài, tương giao với Ngài, sống bởi Ngài và cùng bước đi với Ngài hằng ngày, hằng giờ làm một “người đồng đi” với Đức Chúa Trời hầu chúng ta có thể là một đồng công với Đức Chúa Trời—Sáng. 5:22-24; 6:9.
 - (2) Khi đó, chúng ta xây dựng Christ trong kinh nghiệm của mình hầu chúng ta có thể bước vào trong Ngài là sự cứu rỗi của chúng ta.
5. Cả bốn chương của sách Phi-líp đều nói đến Thân vị sống, bao hàm tất cả của Đấng Christ là sự cứu rỗi của chúng ta:
 - a. Trong Phi-líp chương 1, sự cứu rỗi là để sống Christ và tôn đại Christ trong bất cứ hoàn cảnh nào.
 - b. Trong Phi-líp chương 2, sự cứu rỗi là để phản chiếu Christ bằng cách biểu minh lời sự sống.
 - c. Trong Phi-líp chương 3, sự cứu rỗi là sự công chính của Đức Chúa Trời, tức là chính Đức Chúa Trời được hiện thân trong Christ.
 - d. Trong Phi-líp chương 4, sự cứu rỗi là chính Christ như là sự sống chân thật, đáng tôn, công chính, thuần khiết, đáng yêu, có tiếng tốt, và đầy mỹ đức và ngợi khen.

II. Công tác của Nô-ê là công tác làm xoay chuyển thời đại—2 Cô. 6:1; Mat. 16:18; 1 Cô. 3:12a:

- A. Đức Chúa Trời ban cho Nô-ê một khái thị bao hàm tất cả, một sự khái thị thêm nữa, khái thị về việc đóng tàu, là phương cách để Đức Chúa Trời kết liễu thể hệ hư hoại và đem đến một thời đại mới; Nô-ê đóng tàu không theo trí tưởng tượng của chính ông nhưng tuyệt đối theo sự khái thị và những chỉ dẫn thần thượng của Đức Chúa Trời bởi đức tin—Sáng. 6:15a; Hê. 11:6-7; đc. Xuất. 25:9; 1 Sứ. 28:11-19; 1 Cô. 3:10-12; Êph. 2:20a:
1. Con tàu là hình bóng về Đấng Christ—không chỉ Đấng Christ cá thể mà còn là Đấng Christ tập thể, tức Hội thánh, là Thân thể Christ và Người mới dẫn đến tuyệt đích là Giê-ru-sa-lem Mới—1 Phi. 3:20-21; Mat. 16:18; 1 Cô. 12:12; Êph. 2:15-16; Côl. 3:10-11; Khải. 21:2.
 2. Việc đóng tàu tiêu biểu cho sự xây dựng Đấng Christ tập thể bằng yếu tố thuộc những sự phong phú của Christ như là vật liệu xây dựng, bởi những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời—1 Cô. 3:9-12a; Êph. 4:12a; 2:22.
 3. Sự xây dựng này là việc đem Christ vào trong nhiều người để bởi Christ họ được xây dựng với nhau hầu cho họ có thể trở nên sự hiển lộ của Đức Chúa Trời trong xác thịt—1 Ti. 3:15-16; 1 Cô. 3:9a, 10, 12a; La. 11:36.
- B. Bởi đóng tàu và bước vào trong tàu, Nô-ê không chỉ được cứu khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế hệ gian ác qua nước lụt, mà còn được phân rẽ khỏi thế hệ đó và được dẫn vào một thời đại mới—Sáng. 6:5-22.
- C. Cũng vậy, bởi xây dựng Hội thánh và bước vào trong nếp sống Hội thánh, chúng ta sẽ được cứu khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế hệ gian ác ngày nay qua cơn đại nạn và sẽ được phân rẽ khỏi thế hệ đó hầu được dẫn vào một thời đại mới, thời đại ngàn năm—Hê. 11:7; Mat. 24:37-39; Lu. 17:26-27; 21:36; Khải. 3:10.
- D. Chiều dài của con tàu là ba trăm cu-bít, chiều rộng năm mươi cu-bít và chiều cao ba mươi cu-bít (Sáng. 6:15); những con số căn bản trong sự xây dựng của Đức Chúa Trời là ba và năm (đc. Xuất. 27), tượng trưng cho sự hòa quyện của Đức Chúa Trời Tam Nhất với con người qua sự ban phát thần thượng của Ngài (2 Cô. 13:14; Êph. 4:4-6).
- E. Con tàu có ba tầng: tầng dưới, tầng hai và tầng ba—Sáng. 6:16:
1. Ba phần của đèn tượng trưng cho các chiều sâu mà tất cả chúng ta phải bước vào; ba tầng của con tàu tượng trưng cho chiều cao mà tất cả chúng ta phải đạt đến.
 2. Ba tầng của con tàu tượng trưng cho Đức Chúa Trời Tam Nhất; Linh đem chúng ta đến với Con, và Con đem chúng ta đến với Cha; khi đến với Cha, chúng ta đang ở trong tầng ba—Lu. 15:4-7, 8-10, 18-23; Êph. 2:18.
 3. Chúng ta cần bước vào sự thâm mật sâu sắc nhất và cao quý nhất với Đức Chúa Trời Tam Nhất để Ngài có thể đem chúng ta đến “tầng ba” hầu tỏ cho chúng ta thấy những sự huyền nhiệm, những điều bí ẩn và những của báu kín giấu của Ngài—1 Cô. 2:9; 2 Cô. 2:10; Xuất. 33:11.
- F. Trong tàu có một khoảng hở mở ra với trời để nhận ánh sáng—Sáng. 6:16:
1. Từ Hê-bơ-rơ cho khoảng hở có cùng ngữ căn với từ buổi trưa; điều này có nghĩa là khi ở dưới khoảng hở, cửa sổ, chúng ta ở vào ban trưa và đầy ánh sáng—đc. Châm. 4:18.

2. Như chi có một cửa sổ, một khoảng hở trong tàu thì cũng chỉ có một cửa sổ, một sự khai thị và một khái tượng qua một chức vụ trong sự xây dựng của Đức Chúa Trời—Công. 26:19; Ga. 1:6-9; 1 Ti. 1:3-4; đc. 2 Vua. 2:2, 9, 13-15.
- G. Chi có một cửa ra vào, một lối vào trong tàu; một cửa ra vào này là Christ—Sáng. 7:13, 16; Gi. 10:9:
1. Nô-ê bước vào tàu là hình bóng của việc chúng ta bước vào trong Christ—Gi. 3:16; Ga. 3:27.
 2. Một khi tin vào Chúa Jesus, chúng ta bị Đức Chúa Trời “nhốt trong [Christ]” mà không cách gì ra khỏi Ngài—đc. Gi. 10:28-29; Thi. 139:7-12.
- H. Con tàu được làm bằng gỗ gô-phe, một loại cây bách, một loại gỗ có nhựa có thể chống thấm nước; đây là hình ảnh của Đấng Christ bị đóng đinh, là Đấng có thể chống lại những dòng nước sự chết—Sáng. 6:14; Công. 2:24.
- I. Con tàu được bao phủ bên trong và bên ngoài bằng dầu hắc, là hình bóng về huyết cứu chuộc của Đấng Christ, là huyết bao phủ sự xây dựng của Đức Chúa Trời bên trong và bên ngoài—Sáng. 6:14; Hê. 9:14; Xuất. 12:13.
1. Từ Hê-bơ-rơ cho *dầu hắc* có cùng ngữ căn với từ cho sự *chước tội*, nghĩa là “bao phủ”; Nô-ê và gia đình ông được cứu khỏi sự phán xét của nước lụt bởi dầu hắc trên tàu, biểu thị cho các tín đồ trong Christ được cứu khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời bởi huyết cứu chuộc của Đấng Christ—La. 5:9.
 2. Hễ khi nào chúng ta nhìn xem huyết, chúng ta có sự bình an; hễ khi nào Đức Chúa Trời nhìn xem huyết, Ngài được thỏa mãn; hễ khi nào Sa-tan nhìn xem huyết, hắn không thể tấn công; hễ khi nào các thiên sứ nhìn xem huyết, thì họ vui mừng—Khải. 12:11.
- J. Nước mà Nô-ê trải qua là hình bóng về nước báp têm—1 Phi. 3:20-21:
1. Dầu hắc trên tàu, tượng trưng cho huyết của Đấng Christ, đã cứu Nô-ê khỏi sự phán xét của nước lụt, trong khi nước lụt, tượng trưng cho nước báp têm, không những phán xét thế giới mà còn phân rẽ Nô-ê khỏi thời đại gian ác—Xuất. 14:26-30; Công. 2:40-41.
 2. Nước lụt đã cứu Nô-ê thoát khỏi lối sống cũ vào trong môi trường mới; cũng vậy, nước báp têm cứu chúng ta thoát khỏi lối sống hư không thừa hưởng [từ tổ phụ] vào trong cách sống mới trong sự phục sinh trong Christ—La. 6:3-5.