

Bài Mười Hai

Hạt Giống Về Nếp Sống Hội Thánh Và Hình Bóng Về Vương Quốc

Kinh thánh: Sáng. 8:1—9:27;

1 Phi. 3:20-21; La. 6:3-5; Gi. 3:3, 5; Mat. 16:18-19; La. 14:17; Khải. 11:15

I. Với Nô-ê và gia đình của ông, chúng ta có hạt giống về nếp sống Hội thánh—Sáng. 8:1—9:27:

- A. Con tàu của Nô-ê trải qua dòng nước sự chết và tấp trên núi A-ra-rát; đây là hình bóng của Đấng Christ trong sự phục sinh trải qua sự chết và sống lại ra khỏi sự chết—Sáng. 8:4; 1 Phi. 3:20-21:
1. Vì con tàu là hình bóng về Đấng Christ nên sự kiện con tàu trải qua dòng nước và ra khỏi dòng nước tượng trưng cho Đấng Christ trong sự phục sinh.
 2. Đấng Christ và chỉ một mình Đấng Christ có thể bước vào sự chết và bước ra khỏi sự chết trong sự phục sinh vì Ngài là sự phục sinh và thuộc về sự phục sinh—Gi. 11:25; Công. 2:24; Khải. 1:18.
 3. Tám người ở trong tàu khi con tàu trải qua nước lụt và khi con tàu tấp trên núi—Sáng. 7:7:
 - a. Bất cứ điều gì con tàu trải qua thì họ cũng trải qua bằng cách ở trong tàu.
 - b. Điều này minh họa thể nào các tín đồ, bởi ở trong Christ, đều đã bị đóng đinh và đã được phục sinh cùng với Christ—1 Cô. 1:30; Êph. 1:4; La. 6:6; 2 Cô. 5:14; Ga. 2:20a; Êph. 2:6; Cól. 2:12; 3:1.
 - c. Vì chúng ta ở trong Christ nên kinh nghiệm của Ngài trở thành kinh nghiệm của chúng ta—1 Cô. 1:30.
- B. Nếp sống của Nô-ê và gia đình ông sau nước lụt biểu trưng cho nếp sống Hội thánh trong sự phục sinh của Christ; đây là hạt giống về nếp sống Hội thánh—Sáng. 8:4—9:17:
1. Tám người đã ra khỏi tàu—8:18:
 - a. Christ đã được phục sinh vào ngày thứ nhất của tuần, hay ngày sau ngày Sa-bát—ngày thứ tám của tuần lễ cũ; do đó, số tám tượng trưng cho sự phục sinh—Gi. 20:1; đc. Sáng. 17:12.
 - b. Vì tất cả tín đồ trong Christ, tức các thành phần cấu thành Hội thánh, đã được bao gồm trong sự phục sinh của Christ, nên họ là những người đã được phục sinh—Êph. 2:6; 1 Phi. 1:3.
 2. Bàn thờ là hình bóng về thập tự giá của Christ, còn các cửa lễ là hình bóng về các phương diện khác nhau của Christ—Sáng. 8:20-21:
 - a. Xây bàn thờ và dâng các cửa lễ trên đó tượng trưng cho việc dâng Christ cho Đức Chúa Trời qua thập tự giá.
 - b. Điều đầu tiên chúng ta cần làm trong nếp sống Hội thánh là bị kết liễu trên thập tự giá và sau đó, kinh nghiệm Christ và dâng Christ mà chúng ta đã kinh nghiệm cho Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời thỏa mãn—Êph. 5:2; Hê. 13:15; 1 Phi. 2:5.

3. Trong nếp sống Hội thánh, chúng ta được đem trở lại với mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời vì sự biểu lộ và đại diện cho Đức Chúa Trời—Sáng. 9:1-7; 1:26.
- C. Là những người đã được báp têm vào trong Christ, các tín đồ nên bước đi trong sự mới mẻ của sự sống để sống nếp sống Hội thánh trong sự sống phục sinh của Christ vì sự xây dựng Thân thể Đấng Christ—La. 6:3-5; 12:4-5.
- D. Trong Phúc âm Giăng, chúng ta có bức tranh về nếp sống Hội thánh trong sự phục sinh—2:1-22; 12:1-11:
1. Đấng Christ là sự phục sinh và sự sống (11:25) thay đổi sự chết thành sự sống vì sự xây dựng nhà Đức Chúa Trời—2:1-22.
 2. Giăng 12:1-11 là bức tranh thu nhỏ về nếp sống Hội thánh trong sự phục sinh của Đấng Christ—một nếp sống tập thể được sản sinh bởi sự sống phục sinh, một nếp sống dự tiệc trong hiện diện của Chúa, và một nếp sống với các chức năng phục vụ, làm chứng và yêu thương.
- E. Giao ước của Đức Chúa Trời với Nô-ê và câu vồng như là dấu hiệu về giao ước của Ngài biểu thị rằng chúng ta là Hội thánh thuộc giao ước, sống trong thực tại của giao ước mới của ân điển—Sáng. 9:8-17:
1. Nếp sống Cơ-đốc và nếp sống Hội thánh của chúng ta là nếp sống giao ước; vì nếp sống Hội thánh là nếp sống dưới giao ước của Đức Chúa Trời nên trên thực tế chúng ta có thể được gọi là “Hội thánh thuộc giao ước”—Hê. 13:20-21.
 2. Chúng ta nên sống dưới giao ước mới và không tin nơi bất cứ thất bại, sự yếu đuối hay điều tiêu cực; chúng ta là dân thuộc giao ước, và chúng ta có một câu về lời hứa đáp ứng cho mọi tình trạng—Ca. 3:2-23; La. 8:1; 2 Cô. 12:9; 2 Ti. 1:10; 2:1; 1 Gi. 1:9; 1 Cô. 1:9.

II. Với Nô-ê và gia đình của ông, chúng ta có hình bóng về vương quốc—Sáng. 9:1-7, 18-27:

- A. Nô-ê và gia đình của ông đã sống một đời sống trong sự phục sinh, và đời sống trong sự phục sinh này là hình bóng về vương quốc—8:4, 18; 9:1-7:
1. Là đầu của dòng dõi mới sau nước lụt, Nô-ê là uy quyền đại diện dưới Đức Chúa Trời; đây là hình bóng về vương quốc của Đức Chúa Trời, thực tại của hình bóng này ở trong nếp sống Hội thánh và sự hiển lộ của hình bóng này sẽ là vương quốc trong thời đại ngàn năm—9:6; Mat. 16:18-19; La. 14:17.
 2. Sự cai trị bằng uy quyền được Đức Chúa Trời ban cho giữa vòng loài người trên đất mới tượng trưng cho sự cai trị thuộc vương quốc của Đức Chúa Trời trong sự sống phục sinh—Sáng. 9:6; Hê. 12:28.
 3. Trong sự cai trị của Đức Chúa Trời, Nô-ê là một gương tốt; mặc dù phạm lỗi lầm và có thất bại, nhưng ông đã mạnh mẽ đại diện cho Đức Chúa Trời trong sự phát ngôn mang tính chất cai trị—Sáng. 9:18-27.
- B. Tân Ước là sách về vương quốc của Đức Chúa Trời; toàn bộ Tân Ước nói về vương quốc—Mat. 3:2; 4:17; Khải. 11:15; 12:10:
1. Vương quốc của Đức Chúa Trời là lĩnh vực thần thượng để Đức Chúa Trời thực hiện kế hoạch của Ngài; đó là một lĩnh vực mà tại đó Đức Chúa Trời có thể thi hành uy quyền của Ngài để hoàn thành những gì Ngài dự định—Mat. 6:10.
 2. Vương quốc của Đức Chúa Trời là sự cai trị, sự trị vì của Đức Chúa Trời với mọi phước hạnh và sự vui hưởng—c. 33; Lu. 12:32; Cól. 1:13.
 3. Là Đức Chúa Trời nhục hóa, Chúa Jesus đã đến để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời, thiết lập một lĩnh vực mà trong đó Đức Chúa Trời có thể

thực hiện mục đích của Ngài qua việc thực thi uy quyền của Ngài—Gi. 1:1, 14; 3:3, 5; 18:36.

4. Tân Ước rao giảng phúc âm theo cách của vương quốc; Phúc âm là vì vương quốc, và Phúc âm được công bố để những tội nhân phản loạn có thể được cứu, được làm cho có đủ tư cách và được trang bị để bước vào vương quốc—Mác 1:14-15; Mat. 4:17; Công. 8:12.
5. Vương quốc của Đức Chúa Trời là Chúa Jesus như Hạt giống sự sống được gieo vào trong những người tin và phát triển thành một lĩnh vực mà Đức Chúa Trời có thể cai trị như là vương quốc trong sự sống thần thượng của Ngài—Lu. 17:20-21; Mác 4:3, 26.
6. Vương quốc của Đức Chúa Trời là sự chiếu sáng thuộc thực tại của Chúa Jesus; ở dưới sự chiếu sáng của Ngài là ở trong vương quốc—9:1-2.
7. Vương quốc của Đức Chúa Trời là một lĩnh vực không những thuộc quyền thống trị thần thượng mà còn thuộc chủng loài thần thượng, trong đó có mọi điều thần thượng—Gi. 3: 3, 5.
8. Vương quốc của Đức Chúa Trời là nếp sống Hội thánh ngày nay; vì vậy, thực hành nếp sống Hội thánh là thực hành vương quốc—La. 14:17; Khải. 1:5-6, 9.
9. Những ai luôn luôn đặt vương quốc của Đức Chúa Trời trước mặt họ, tức những điều chạm đến ý chí của Đức Chúa Trời và kẻ thù của Ngài, đều là những công nhân hữu dụng nhất trong tay của Đức Chúa Trời—Mat. 6:33; 7:21; 25:21, 23; Cól. 4:11.
10. Công tác của Hội thánh là đem vương quốc của Đức Chúa Trời đến; vương quốc sản sinh Hội thánh, Hội thánh dẫn đến vương quốc, và kết quả sau cùng là Giê-ru-sa-lem Mới—vương quốc của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời trong trời mới đất mới—Mat. 13:43; 6:10; 12:22-28; Khải. 11:15; 12:10; 21:1-2, 10; 22:1, 5.