

DÀN BÀI NGHIÊN CỨU KẾT TINH SÁCH GIÔ-SUÊ, CÁC QUAN XÉT, RU-TƠ

LỜI THEN CHỐT

Chúng ta cần biết rằng miền đất Ca-na-an có ý nghĩa nhị diện về hình bóng: về mặt tích cực, Ca-na-an hình bóng cho Đấng Christ bao-hàm-tất-cả với sự phong phú không thể dò lường được, còn về mặt tiêu cực, Ca-na-an tượng trưng cho phần thuộc trời trong vương quốc tối tăm của Sa-tan với các lực lượng thuộc Sa-tan.

Để hoàn toàn đạt được và sở hữu Christ là miền đất bao-hàm-tất-cả vì sự xây dựng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học tập để được gìn giữ, được cai trị, được chi phối và được hướng dẫn bởi hiện diện trực tiếp của Chúa mà chính chúng ta từng trải; nếu có hiện diện của Chúa, chúng ta có sự khôn ngoan, sáng suốt, nhìn thấy trước, và hiểu biết sự việc theo cách bề trong; hiện diện của Chúa là mọi sự cho chúng ta.

Chúng ta cần được giải cứu khỏi sự bất pháp và là những công nhân bất pháp, làm theo điều mà mắt Đức Chúa Trời thấy là đúng bằng cách vâng phục nguyên tắc phụng sự Đức Chúa Trời, và chinh phục sự hỗn loạn thuộc Sa-tan trong thọ tạo cũ và thực hiện gia tể đời đời vì thọ tạo mới.

Để là Cơ Đốc nhân bình thường, là một trong những người đắc thắng ngày nay, đáp lại sự kêu gọi hiện tại của Chúa và đáp ứng nhu cầu hiện tại của Chúa trong sự khôi phục của Ngài, chúng ta cần là những Ru-tơ ngày nay, xoay về với gia tể của Đức Chúa Trời, bước vào miền đất Em-ma-nu-ên, và kết hôn với Christ để có thể sản sinh Christ hầu đáp ứng nhu cầu ngày nay của cả Đức Chúa Trời lẫn con người.

**Ý nghĩa nội tại, ẩn giấu của
sách Giô-suê, Các Quan Xét và Ru-tơ**

1. Khi nghiên cứu lịch sử và những lời tiên tri của Cựu Ước, chúng ta cần có một phạm vi [hiểu biết] đầy đủ, tầm nhìn đầy đủ, về toàn bộ Kinh văn liên quan đến gia tể đời đời của Đức Chúa Trời về Christ và Hội thánh, điều sẽ tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới. Việc này sẽ không những cho chúng ta một tầm nhìn rộng hơn mà còn cho chúng ta một ý nghĩa nội tại sâu sắc hơn về mục đích của Đức Chúa Trời trong việc trình bày cho chúng ta các lịch sử và ban cho chúng ta những lời tiên tri của Cựu Ước. Phạm vi, trung tâm và ý nghĩa nội tại của tất cả những lịch sử và lời tiên tri của Cựu Ước phải là Christ và Thân thể Ngài mà chung cuộc sẽ tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới vì gia tể đời đời của Đức Chúa Trời.
2. Để Đức Chúa Trời hoàn thành một gia tể đời đời như vậy của Ngài, Ngài cần tạo dựng các tầng trời cho trái đất, và trái đất cho con người (Xa. 12:1). Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người trong hình ảnh của Ngài và theo hình dạng của Ngài với một linh để con người tiếp xúc Ngài, nhận lãnh Ngài, giữ lấy Ngài và nhận Ngài làm sự sống và nội dung của con người. Thật đáng buồn vì con người này đã sa ngã khỏi Đức Chúa Trời và khỏi mục đích của Đức Chúa Trời cho gia tể của Ngài. Sau đó, từ loài người sa ngã, Đức Chúa Trời đã chọn ra một người tên là Áp-ra-ham và hậu tự của ông, và Ngài làm cho họ trở nên một dân tộc là tuyển dân yêu dấu của Ngài giữa vòng mọi dân tộc (dân ngoại). Đức Chúa Trời mất hơn 400 năm để sản sinh, cấu tạo và hình thành một tuyển dân như vậy hầu thay thế dòng dõi A-đam nhằm hoàn thành gia tể đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời đã đem tuyển dân này qua những thử thách, nổi khổ, cả trong Ai Cập lẫn trong hoang mạc hầu họ có thể được huấn luyện, kỉ luật, và đủ phẩm chất để phối hợp với Ngài trong việc chiếm lấy miền đất hứa của Ngài cho Christ trên đất này và trong việc sản sinh những con người thích hợp để sản sinh Christ trong nhân loại. Chiếm hữu miền đất hứa của Đức Chúa Trời cho Christ và sản sinh những con người đúng đắn để sản sinh Christ trong nhân loại là hai điểm chính của một giai đoạn trong lịch sử Cựu Ước gồm 3 sách Giô-suê, Các Quan Xét và Ru-tơ. Hai điểm chính này, chiếm lấy miền đất cho Christ và sản sinh những tổ tiên đích thực cho Christ, là tinh túy của giai đoạn lịch sử từ Giô-suê đến Ru-tơ. Những điểm này là ý nghĩa nội tại ẩn giấu của giai đoạn lịch sử Cựu Ước này. Chúng ta phải có khái tượng sáng tỏ về điều này. Nếu không, kì Nghiên cứu kết tinh ba sách này của chúng ta sẽ trở nên vô ích, chỉ giống như những nghiên cứu của rất nhiều nhà nghiên cứu sử học, Kinh Thánh và các giáo sư Kinh văn, cả Do Thái lẫn Cơ Đốc.

3. Nếu bởi sự thương xót của Chúa, chúng ta thấy một khái tượng như vậy thì giai đoạn lịch sử này trong Cựu Ước này sẽ ích lợi cho chúng ta giống như Tân Ước. Một khái tượng như vậy sẽ giúp chúng ta thấy rằng lịch sử của dân Đức Chúa Trời trên đất thật ra là lịch sử của Đức Chúa Trời, Đấng hành động, đang truyền sinh lực giữa vòng những người được chọn của Ngài trong Cựu Ước và thậm chí là lịch sử của Đức Chúa Trời, Đấng vận hành, đang truyền sinh lực trong những người được chuộc của Ngài và đang để cho họ cùng được thêm sinh lực với Ngài hầu hoàn thành gia tể đời đời của Ngài về Christ và sự gia tăng của Christ, mà sẽ tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới. Tôi hi vọng rằng qua kì huấn luyện này, tất cả chúng ta có thể thấy và nhận thức rằng nếp sống, bước đi hằng ngày, việc học hành, công việc và kinh doanh của chúng ta phải là một phần trong lịch sử của Đức Chúa Trời trong chuyển động lạ lùng và tuyệt diệu của Ngài trên đất ngày nay. Để là một Cơ Đốc nhân bình thường, để là một trong những người đắc thắng ngày nay, để đáp lại sự kêu gọi hiện tại của Chúa và để đáp ứng nhu cầu hiện tại của Chúa trong sự khôi phục của Ngài, thì việc chỉ làm những người được gọi là anh em tốt hay chị em tốt, thường xuyên tham dự các buổi nhóm Hội thánh, cư xử đúng đắn, và sống một đời sống có phần hoàn hảo trong cách nhìn của con người, là hoàn toàn không đủ. Chúng ta cần là một với Đức Chúa Trời trong lịch sử, sự chuyển động và sự thêm sinh lực của Ngài trong những người đắc thắng yêu dấu của Ngài, trong đời sống, trong nếp sống và trong tất cả những gì chúng ta làm ngày nay trên đất! Chúng ta cần viết nên lịch sử ngày nay của Đức Chúa Trời! Chúng ta cần hành quân như một với Đức Chúa Trời, Đấng thêm sinh lực! Trong Ngài! Với Ngài! Bởi Ngài! Và cho Ngài! Chúng ta cần sinh động! Sống động! Và năng động! Chúng ta cần là những Giô-suê và Ca-lép ngày nay để chiếm hữu miền đất hứa của Đức Chúa Trời cho Christ hầu chúng ta có thể trở thành tài sản của Ngài! Chúng ta cần là những Ru-tơ ngày nay để xoay về gia tể của Đức Chúa Trời, bước vào miền đất Em-ma-nu-ên, và kết hôn với Christ hầu có thể sản sinh Christ nhằm đáp ứng nhu cầu của con người ngày nay. Đây là ý nghĩa nội tại của 3 sách này – Giô-suê, Các Quan Xét và Ru-tơ. Kết quả của kì huấn luyện này là đạt được miền đất hứa của Đức Chúa Trời cho Christ và sản sinh Đấng Christ tuyệt hảo để đáp ứng nhu cầu ngày nay của cả Đức Chúa Trời lẫn con người.

Bài Một

Lời truyền báo, lời hứa và lời khích lệ của Đức Chúa Trời dành cho Giô-suê

Đọc Kinh văn: G-suê 1:1-9

I. Giô-suê là hình bóng về Christ trong các phương diện sau:

- A. Tiếng Hi Lạp tương đương với tên *Giô-suê* trong tiếng Hê-bơ-rơ là *Jesus* (Hê. 4:8; Công. 7:45), có nghĩa là “Giê-hô-va Đấng cứu rỗi” hoặc “sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va” (Mat. 1:21; Dân. 13:16):
1. Là Đấng lãnh đạo chúng ta, Christ là Giô-suê thật, là Nguyên soái của sự cứu rỗi chúng ta (Hê. 2:10; 4:8) để dẫn chúng ta vào vinh hiển và vào sự nghỉ ngơi của miền đất mà Đức Chúa Trời đã hứa, cùng với Christ là sự bình an hoàn toàn và sự thỏa mãn trọn vẹn của chúng ta (2:10; 4:11; Phục. 12:9; Mat. 11:28-20).
 2. Giô-suê hình bóng cho Christ là ân điển thay thế kinh luật được tượng trưng bởi Mô-i-se (G-suê 1:2a; Gi. 1:17); ngay khi Mô-i-se, người ban kinh luật, qua đời thì Giô-suê xuất hiện để đem dân sự vào miền đất tốt tươi (G-suê 1:1-4); ông hình bóng cho Chúa Jesus là Đấng lãnh đạo đem chúng ta vào sự vui hưởng chính Ngài là sự nghỉ ngơi, là thực tại của miền đất tốt tươi (Phục. 8:7-10; 12:9; Phil. 1:19; Êph. 3:8; Cól. 1:12; 2:6-7; Hê. 4:8-9; Mat. 11:28-29).
- B. Trong cuộc chiến chống lại A-ma-léc (Xuất. 17:8-16), A-ma-léc hình bóng cho xác thịt là toàn bộ người cũ sa ngã; Giô-suê hình bóng cho Christ hiện tại và thực tiễn, là Linh nội cư, Linh chiến đấu, Đấng chiến đấu chống lại xác thịt và đặt xác thịt vào chỗ chết (La. 8:9-13; Ga. 5:16-17, 24):
1. Mục đích của xác thịt là ngăn chúng ta bước vào sự vui hưởng đầy trọn Đấng Christ bao-hàm-tất-cả là miền đất tốt tươi của chúng ta.
 2. Gia tể của Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi xác thịt để đến với Linh hầu chúng ta có thể dự phần vào phước hạnh là sự phong phú của Đức Chúa Trời Tam Nhất—La. 7:17—8:2; Ga. 3:14; Êph. 1:3-14.
- C. Ở tuổi bốn mươi, Giô-suê đã kết hiệp với Ca-lép, là hai trong mười hai thám tử, là những người có lòng đầy đức tin bởi nhận lấy lời Đức Chúa Trời làm đức tin mà quan tâm đến lợi ích của Đức Chúa Trời hầu dân Ngài chiếm được miền đất tốt tươi; giữa vòng những người được chuộc của Đức Chúa Trời trong hoang mạc, chỉ có hai người đắc thắng là Giô-suê và Ca-lép nhận được phần thưởng là miền đất tốt tươi—Dân. 13:30; 14:6-9, 27-30; La. 10:17; Ga. 3:3, 5; Hê. 11:5-6; Phil. 3:13-14; đc. Công. 6:5:
1. Theo ghi chép trong Dân Số Kí chương 13 và 14 thì dân Israel có lòng vô tín gian ác; Giô-suê và Ca-lép đã khích lệ và cảnh báo dân sự rằng: “Chớ phản loạn nghịch lại Đức Giê-hô-va” (c. 9); những lời này hàm ý rằng không tin Chúa là phản loạn nghịch lại Ngài—Dân. 13:31-33; 14:1-3, 6-11; Phục. 1:26, 32.
 2. Nếu muốn sở hữu trọn vẹn Christ là miền đất tốt tươi, chúng ta phải xin Chúa cứu chúng ta khỏi lòng vô tín gian ác; có một lòng cứng cõi như vậy là sa khỏi, xoay khỏi, Đức Chúa Trời hằng sống—cc. 25-26, 28, 35-39; 9:23; Công. 6:5a; Hê. 3:7-13.

3. Bước đi Cơ Đốc của chúng ta là bởi đức tin, không bởi mắt thấy (2 Cô. 5:7); vì vậy, chúng ta phải liên tục xoay khỏi [mọi sự] mà hướng về Jesus là Tác giả và Đấng hoàn hảo đức tin chúng ta (Hê. 12:1-2); đức tin của chúng ta không phải bởi chính chúng ta nhưng bởi Ngài truyền chính Ngài là yếu tố tin vào chúng ta để Ngài có thể tin thay chúng ta (Ga. 2:20; 2 Phi. 1:1).
4. Chúng ta cần nhận thức rằng đối với Cơ Đốc nhân, vô tín là tội lớn nhất; nếu chúng ta nắm chắc Lời Đức Chúa Trời và tin Lời Ngài, mọi sự sẽ tốt đẹp; còn khi chúng ta sống bởi cảm xúc, không vận dụng linh của đức tin mà xoay lòng về Chúa để tin các sự kiện thần thượng trong Lời Đức Chúa Trời, là giao ước, ý muốn của Ngài dành cho chúng ta, thì chúng ta đang phản loạn chống lại Lời Đức Chúa Trời, xúc phạm Đức Chúa Trời, và làm cho Ngài trở thành kẻ nói dối—Phục. 1:25-26; Hê. 3:12, 16-19; 4:2, 6; 11:1; La. 3:4.
5. Chúng ta đừng để bị đe dọa hoặc làm cho khiếp sợ bởi những đám mây cáo trách, cảm xúc và môi trường của chúng ta; chúng ta phải sống dưới giao ước mới và không tin vào bất cứ thất bại, yếu đuối, tối tăm hoặc điều tiêu cực nào; chúng ta là những người được lập giao ước, và chúng ta có lời hứa đáp ứng cho mọi tình trạng—Sáng. 9:8-17; Khải. 4:2-3; Ca. 3:22-23; La. 8:1; 2 Cô. 12:9; 2 Ti. 1:10; 2:1; Giu. 24; 1 Gi. 1:9; 1 Cô. 1:9.
6. Linh của chúng ta là “tài khoản ngân hàng” của Đấng Christ phục sinh, thể linh, là thực tại của mọi di sản trong giao ước mới; bởi luật của Linh sự sống, tất cả những di sản này được ban phát vào chúng ta và trở nên thật đối với chúng ta; vì người Hội thánh là người ở dưới giao ước nên thực ra, chúng ta có thể được gọi là Hội thánh của giao ước—Ês. 42:6; 49:8; La. 8:2, 10, 6, 11, 16; Hê. 8:10; Gi. 16:13.

II. “Trọn đời con sống, sẽ chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở cùng con như Ta đã ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lia con, không bỏ con. Hãy mạnh mẽ và can đảm, vì con sẽ dẫn dân này đi thừa hưởng xứ mà Ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy mạnh mẽ và hết sức can đảm, cẩn thận làm theo hết thủy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ Ta, đã truyền cho con. Chớ xoay qua bên phải hoặc bên trái, để hễ con đi đâu cũng đều được thành công”—G-suê 1:5-7:

- A. Việc Đức Giê-hô-va nói với Giô-suê rằng Ngài sẽ ở cùng Giô-suê như Ngài đã ở cùng Môi-se là một vấn đề trọng đại; Chúa đã từng nói với Môi-se: “Hiện diện của Ta sẽ đi cùng con, và Ta sẽ ban cho con sự nghỉ ngơi” (Xuất. 33:14); vì Môi-se là một người rất gần gũi với lòng Đức Chúa Trời và theo lòng của Đức Chúa Trời nên ông có hiện diện của Đức Chúa Trời đến mức đầy trọn.
- B. Trong Tân Ước, hiện diện của Jesus là Em-ma-nu-ên, có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở với chúng ta” (Mat. 1:23; 18:20; 28:20); là Linh thực tại, Linh ban-sự-sống, Christ là Em-ma-nu-ên, tức hiện diện của Tam Nhất Thần thượng trong linh chúng ta (2 Ti. 4:22).
- C. Chúng ta nên liên tục vận dụng linh đức tin để được mạnh mẽ và hết sức can đảm mà vui hưởng Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, được tượng trưng bởi miền đất tốt tươi, là bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta ngày nay, đó là vật mẫu về cơ nghiệp trọn vẹn và đời đời là Đấng Christ tuyệt diệu trong thời đại kế tiếp và cho cõi đời đời—2 Cô. 4:13; Êph. 1:14, 18; 2 Cô. 1:22; 5:5-6a.
- D. Chúng ta nên nhận Christ là sức mạnh và sự can đảm để tôn đại Ngài dưới bất kì hoàn cảnh nào, tức là kinh nghiệm Ngài với sự vui hưởng tột bậc (Phil. 1:20; 4:11-13); chúng ta có thể luôn công bố: “Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi; /

Tôi sẽ sợ ai? / Đức Giê-hô-va là sức mạnh của mạng sống tôi; / Tôi sẽ hãi hùng ai?”—
Thi. 27:1.

- E. Sự chết từng trị vì trên chúng ta (La. 5:14), và chúng ta từng ở dưới ách nô lệ của sự chết, thường xuyên sợ hãi sự chết; nhưng vì Chúa đã hủy diệt ma quỷ và vô hiệu hóa sự chết (Hê. 2:14-15; 2 Ti. 1:10) nên bây giờ chúng ta không còn sợ sự chết nữa và được phóng thích khỏi ách nô lệ của sự chết.
- F. “Vì Đức Giê-hô-va không lừa dân sự Ngài, / Cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài” (Thi. 94:14); “Chúa là Đấng giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ hãi. Người ta làm gì tôi được?” (Hê. 13:6); “Nếu Đức Chúa Trời ở về phía chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?” (La. 8:31).
- G. Chúng ta cần là những người quạt cho bùng cháy linh được Đức Chúa Trời ban cho, đó không phải là một linh nhút nhát bèn là linh mạnh dạn, yêu thương và tinh táo (2 Ti. 1:6-7); cảm xúc của chúng ta hoàn toàn là giả dối; chúng ta nên luôn tin và công bố rằng chúng ta mạnh mẽ, chúng ta đầy tình yêu, và chúng ta rất trong suốt; khi đó, chúng ta có thể “mạnh mẽ và can đảm” (G-suê 1:6) để bước vào và vui hưởng Đấng Christ bao-hàm-tất-cả là thực tại của miền đất tốt tươi.
- H. Chúng ta không nên xoay “qua bên phải hoặc bên trái” (c. 7) khỏi Lời thánh liên quan đến khả tượng thuộc trời về gia tể đời đời của Đức Chúa Trời, để có thể thành công ở bất cứ nơi nào chúng ta đi bằng cách bước đi xứng đáng với Chúa “hầu làm vui lòng Ngài trong mọi sự” (Côl. 1:10); vậy nên, trước khi được tiếp đi, chúng ta có thể làm chứng rằng chúng ta đã “làm thỏa lòng Đức Chúa Trời” bằng cách liên tục tin rằng Đức Chúa Trời là và chúng ta không là (Hê. 11:5-6; Sáng. 5:21-24).

III. “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy con mới được thịnh vượng trong con đường mình, và mới được thành công. Ta đã không phán dặn con sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm; đừng sợ cũng đừng nhụt chí; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi”—G-suê 1:8-9:

- A. Giô-suê được chiếm hữu bởi lời Đức Chúa Trời và ông đã để lời chiếm hữu ông (đc. Côl. 3:16); do việc được chiếm hữu và được đầy dẫy với Lời mà ông được thịnh vượng và thành công trong việc chiếm được miền đất Đức Chúa Trời đã hứa.
- B. Bí quyết để Giô-suê thực hiện tất cả những gì được chép trong Lời Đức Chúa Trời và bí quyết để ông thịnh vượng, thành công, mạnh mẽ và can đảm trong việc chiếm lấy miền đất được Đức Chúa Trời hứa là ông không để lời của Đức Chúa Trời xa khỏi miệng ông, bằng cách ngày đêm suy ngẫm lời ấy; các từ *miệng con* cho thấy rằng việc suy ngẫm chủ yếu được thực hành bằng cách nói lớn:
 1. Từ Hê-bơ-ơ được dịch là *suy ngẫm* rất giàu ý nghĩa; từ này ngụ ý đến thờ phượng, trò chuyện với chính mình và nói lớn; suy ngẫm lời là nếm và vui hưởng lời ấy qua việc suy xét cẩn thận—119: 15, 23, 48, 78, 97-100, 148, đc. cc. 9-11.
 2. Cầu nguyện, nói với chính mình và ngợi khen Chúa cũng có thể được bao gồm trong việc suy ngẫm lời; suy ngẫm lời Đức Chúa Trời chính là vui hưởng lời Ngài là hơi thở của Ngài (2 Ti. 3:16) và nhờ đó được truyền dẫn Đức Chúa Trời, hô hấp Đức Chúa Trời, và nhận lãnh sự nuôi dưỡng thuộc linh.
 3. Suy ngẫm Lời là “nhai lại thức ăn” giống như bò ăn cỏ (Lê. 11:3); khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, chúng ta nhận lãnh lời ấy bằng cách suy đi ngẫm lại nhiều lần; cũng như bò nhai lại cỏ, chúng ta có thể làm như vậy khi đang đọc-cầu

nguyện lời vào sáng sớm để có thể nhận lãnh sự nuôi dưỡng nhờ suy đi ngẫm lại những gì chúng ta nhận được từ lời Đức Chúa Trời.

- C. Tác giả thi thiên nói: “Tôi sẽ suy ngẫm về giềng mối Chúa, / Chăm xem đường lối của Chúa. / Tôi ưa thích luật lệ Chúa, / Sẽ chẳng quên lời của Chúa”—Thi. 119:15-16:
1. Khi tác giả thi thiên suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, lời ấy trở nên sự vui thích, sự hân hoan và niềm vui của ông (Giê. 15:16), và ông không quên lời của Đức Chúa Trời; do đó lời ấy trở nên sự nuôi dưỡng thường xuyên và đòi hỏi cho ông (Thi. 119:105, 130).
 2. Bởi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, chúng ta ghi nhớ lời Ngài và được lời ấy làm cho sống động—“Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi tớ Chúa, / Trong lời ấy, Ngài làm cho tôi có hi vọng. / Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn, / Vì lời Ngài làm cho tôi được sống lại”—cc. 49-50.
- D. Suy ngẫm lời thậm chí còn phong phú hơn, rộng lớn hơn, và bao hàm hơn đọc-cầu nguyện, vì suy ngẫm lời bao gồm cầu nguyện, thờ phượng, vui hưởng, trò chuyện, phủ phục, và thậm chí giơ tay lên để nhận lãnh lời Đức Chúa Trời (c. 48); giơ tay hướng về lời của Đức Chúa Trời hàm ý rằng chúng ta nhận lấy lời ấy cách nồng nhiệt, vui mừng và chúng ta đáp A-men với lời (Nê. 8:5-6).
- E. Khi dùng linh chạm đến lời Chúa cách như vậy và cứ ở trong sự tương giao liên tục với Ngài, chúng ta nên có cảm xúc là được tắm rửa, được sưởi ấm, được tĩnh dưỡng, được giữ ấm và được cung ứng bởi lời trong Kinh Thánh; điều duy nhất, điều tốt nhất chúng ta nên làm là chạm đến Ngài, thờ phượng Ngài, tin Ngài, hấp thụ Ngài, vui hưởng Ngài, theo đuổi Ngài, và đạt được Ngài—Thi. 27:4; Phil. 3:8, 14.
- F. Khi thực sự dành thời gian suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, chúng ta đang được truyền dẫn Đức Chúa Trời để tỏa sáng Đức Chúa Trời và chiếu ra Đức Chúa Trời (2 Cô. 3:15-18); đây là lí do vì sao chúng ta hát: “Tương giao với Jesus bằng cầu nguyện, / Chìm trong vẻ mặt Chúa sáng choang, / Cho vinh mỹ Chúa trong ta ngập tràn, / Loà vinh hiển Chúa muôn hào quang.” (*Thánh ca 784*, phiên khúc 6).
- G. Vì Chúa và Đức Chúa Trời của chúng ta đã truyền bảo chúng ta bước vào và vui hưởng Ngài là thực tại của miền đất tốt tươi bao-hàm-tất-cả nên chúng ta cần đáp A-men với lời Ngài để được mạnh mẽ, can đảm, không sợ hãi cũng không nhụt chí, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ở với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, khi chúng ta môn đồ hóa mọi dân tộc làm cho họ trở nên dân vương quốc cho đến khi kết thúc thời đại này, tức là cho đến khi Ngài đến—G-suê 1:9; Mat. 28:20.