

**Ê-li-sê là hình bóng cho Christ  
trong chức vụ ân điển của Ngài trong sự sống  
và là người của Đức Chúa Trời  
cư xử như người đại diện của Đức Chúa Trời,  
tức người thay quyền Đức Chúa Trời**

Đọc Kinh văn: 2 Vua. 2:19-22; 4:1-6:7

**I. Ê-li-sê là hình bóng cho Christ trong việc làm các phép lạ của ân điển trong sự sống—2 Vua. 4:9; Lu. 4:27:**

- A. Trong sự ứng nghiệm các hình bóng và nhân vật trong Cựu Ước, Christ là Ê-li-sê thật; là Ê-li-sê thật, Chúa Jesus là một tiên tri ngọt ngào và đầy thích thú, tức một tiên tri đem đến phúc hạnh—2 Vua. 4:9; Lu. 4:27; 7:11-17.
- B. Trong Cựu Ước, Ê-li-sê là hình bóng đại diện cho gia tộc Tân Ước của Đức Chúa Trời trong ân điển:
  1. Ân điển là Đức Chúa Trời làm mọi sự cho chúng ta bằng cách ban chính Ngài là sự vui hưởng cho chúng ta—Gi. 1:1, 14-17.
  2. Ân điển này dẫn đến sự sống thần thượng, là sự sống phong phú và cao trọng, thậm chí dẫn đến việc làm cho chúng ta đồng làm vua với Christ—La. 5:17.
- C. Ý nghĩa của phép lạ mà Ê-li-sê thực hiện trong việc chữa lành nước tại Giê-ri-cô và phép lạ mà Chúa Jesus thực hiện trong việc đổi nước thành rượu là giống nhau, tức đổi sự chết thành sự sống—2 Vua. 2:4, 19-22; Gi. 2:1-11.
- D. Việc Ê-li-sê gọi những điều chưa hiện hữu thành hiện hữu thì về nguyên tắc, cũng giống như Chúa Jesus đã làm khi Ngài cho đoàn dân ăn—2 Vua. 4:1-7, 8-17, 42-44; Mat. 14:14-21; 15:32-39.
- E. Việc Ê-li-sê làm cho kẻ chết sống lại từ sự chết, tức ban sự sống cho kẻ chết, giống như những gì Chúa Jesus đã làm, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh—2 Vua. 4:18-37; Lu. 7:11-17; Gi. 11:41-44; 5:25.
- F. Việc Ê-li-sê dùng bột mì vô hiệu hóa chất độc của dưa dại thì về nguyên tắc, điều đó cũng giống như việc Chúa Jesus dùng chính Ngài là bột mịn để chữa lành các môn đồ Ngài khỏi men của người Pha-ri-si—2 Vua. 4:41; Mat. 16:12.
- G. Việc Ê-li-sê dùng một khúc gỗ làm cho lưới riu rơi xuống nước được nổi lên tượng trưng cho việc Đấng Christ qua thập tự giá của Ngài trong sự phục sinh, đã khôi phục sức lực bị mất cho những tội nhân đã rơi xuống nước sự chết—2 Vua. 6:6; Êph. 2:1-6.
- H. Ê-li-sê thực hiện các phép lạ chữa lành thần thượng cho người khác nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chính ông đã không được chữa lành bằng phép lạ; đây cũng là kinh nghiệm của Phao-lô và các đồng công của ông—2 Vua. 13:14:
  1. Phao-lô đã để Trô-phi-m ở lại Mi-lét trong tình trạng bệnh tật mà không vận dụng lời cầu nguyện chữa lành cho ông và không dùng ân tứ chữa lành của mình để chữa bệnh bao tử của Ti-mô-thê—2 Ti. 4:20; 1 Ti. 5:23; Công. 19:11-12.
  2. Phao-lô và các đồng công của ông đã ở dưới sự kiểm soát của sự sống bề ngoài trong thời gian chịu khổ đó hơn là ở dưới quyền năng của ân tứ bên ngoài:
    - a. Điều thứ nhất là vấn đề ân điển trong sự sống; điều thứ nhì là vấn đề ân tứ trong quyền năng, tức quyền năng phép lạ.
    - b. Trong sự suy bại của Hội thánh và sự chịu khổ của một người vì Hội thánh, ân tứ thuộc quyền năng không cần thiết bằng ân điển trong sự sống—2 Ti. 4:22.
- I. Ê-li-sê đã chết trong thân thể nhưng vẫn phụng sự trong linh để làm cho một trong những kẻ chết sống động—2 Vua. 13:21:
  1. Thậm chí Ê-li-sê đã chết vẫn có thể làm người ta sống động.
  2. Đây là bức tranh về Christ trong sự phục sinh—Gi. 11:25; Công. 2:24; Phil. 3:10:

- a. Bất cứ ai chạm đến Ngài đều được làm cho sống động.
- b. Tái sinh can dự đến việc một người chết thuộc linh chạm đến Đấng Christ đã chết và phục sinh và người ấy được làm cho sống động—đc. Gi. 5:25; Êph. 2:1-6a.

## **II. Như Môi-se, Sa-mu-ên và Phao-lô, Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, đã cư xử như người đại diện của Đức Chúa Trời, tức người thay quyền Đức Chúa Trời, trên đất—2 Vua. 4:9:**

- A. Đức Giê-hô-va nói với Môi-se rằng Ngài đã lập ông làm Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn—Xuất. 7:1a:
  1. Trong Môi-se, Đức Chúa Trời đã có một người đại diện cho Ngài và thi hành ý muốn của Ngài; Môi-se không bao giờ tự mình nói với Pha-ra-ôn nhưng luôn nói những gì Chúa bảo ông nói—3:16-18; 5:1.
  2. Thật ra, Pha-ra-ôn không lắng nghe Môi-se, tức đại sứ của Đức Chúa Trời, và giải quyết vấn đề với Môi-se; nhưng Pha-ra-ôn đang lắng nghe Đức Chúa Trời và giải quyết vấn đề với Đức Chúa Trời.
- B. Sa-mu-ên là người đại diện Đức Chúa Trời để cai trị dân Ngài trên đất; như vậy, Sa-mu-ên là người thay quyền Đức Chúa Trời—1 Sa. 1:11; 2:35; 7:3; 8:22:
  1. Sa-mu-ên có thể là người thay quyền Đức Chúa Trời vì bản thể ông là một với lòng Đức Chúa Trời—2:35:
    - a. Ông là một người theo lòng Đức Chúa Trời; tức ông là bản chép, bản sao, của lòng của Đức Chúa Trời.
    - b. Nếp sống và công tác của Sa-mu-ên là để thực hiện bất cứ điều gì trong lòng Đức Chúa Trời.
  2. Sa-mu-ên là sấm ngôn của Đức Chúa Trời và sự quản trị của Đức Chúa Trời, và do đó, ông là người thay quyền Đức Chúa Trời.
- C. Trong chức vụ của mình, Phao-lô, người của Đức Chúa Trời, là người thay quyền Đức Chúa Trời trong việc an ủi tín đồ, cư xử bằng sự đơn sơ của Đức Chúa Trời, biểu lộ lòng ghen tuông của Đức Chúa Trời, và là một đại sứ của Christ để thực hiện chức vụ phục hòa—2 Cô. 1:3-4, 12; 11:2; 5:20:
  1. Suốt chuyến hành trình tù đầy dài và không may mắn của sứ đồ Phao-lô, Chúa đã giữ ông trong sự vượt trội của Ngài và làm cho ông có thể sống một đời sống vượt trên linh vực lo lắng—Công. 27:13—28:9:
    - a. Đời sống này hoàn toàn cao quý với tiêu chuẩn cao nhất của mỹ đức phạm nhân, biểu lộ những thuộc tính thần thượng tuyệt diệu nhất, một đời sống giống đời sống mà chính Chúa đã sống trên đất nhiều năm trước.
    - b. Đây là Jesus đang sống một lần nữa trên đất trong nhân tính được làm cho phong phú cách thần thượng của Ngài.
    - c. Đây là một Thần-nhân kì diệu, tuyệt diệu và huyền nhiệm, Đấng đã sống trong các sách Phúc âm, tiếp tục sống trong sách Công vụ các Sứ đồ qua một trong nhiều chi thể của Ngài.
  2. Tín đồ Tân Ước có thể giống như Phao-lô trong việc thi hành chức năng là người thay quyền Đức Chúa Trời—1 Ti. 1:16.

## **III. Là những người được chọn, được chuộc, và được tái sinh của Đức Chúa Trời, tức những người là một với Đức Chúa Trời, được cấu tạo Đức Chúa Trời, sống Đức Chúa Trời, biểu lộ Đức Chúa Trời, chuyển động với Đức Chúa Trời, và đại diện Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thi hành chức năng là người thay quyền Đức Chúa Trời—Êph. 1:4-5:**

- A. Là những người được chọn, được chuộc, và được tái sinh của Đức Chúa Trời, chúng ta nên là một với Đức Chúa Trời—1 Cô. 6:17:

1. Nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh là trong gia tể Ngài, Đức Chúa Trời đang làm cho chính Ngài nên một với con người và đang làm cho con người nên một với Ngài—Gi. 15:4.
  2. Đức Chúa Trời muốn sự sống thần thượng và sự sống phàm nhân được kết hiệp với nhau thành một sự sống để có một nếp sống—1 Cô. 6:17.
- B. Chúng ta cần được cấu tạo Đức Chúa Trời—Êph. 3:17a; Côm. 3:10-11:
1. Gia tể của Đức Chúa Trời là ban phát chính Ngài vào bản thể chúng ta hầu bản thể chúng ta được cấu tạo bằng bản thể Ngài để trở nên một cấu tạo với bản thể Ngài—Êph. 3:17a; 4:4-6.
  2. Trong sự sống thần thượng và bởi sự hành động của luật sự sống thần thượng mà Đức Chúa Trời sẽ được tác thành vào chúng ta, và chúng ta sẽ được cấu tạo Ngài trong sự sống và bản chất—La. 8:2, 6, 10-11, 29.
- C. Là những người làm một với Đức Chúa Trời và được cấu tạo Đức Chúa Trời, chúng ta nên sống Đức Chúa Trời—Phil. 1:21a:
1. Theo gia tể Ngài, Đức Chúa Trời có ý định truyền yếu tố của Ngài, thực chất của Ngài, và thành phần của bản chất Ngài vào bản thể chúng ta để chúng ta có thể sống Ngài—La. 8:2, 6, 10-11.
  2. Thật ra, đời sống hằng ngày của chúng ta nên là chính Đức Chúa Trời và nhờ đó là một đời sống liên tục sống Đức Chúa Trời—1 Tê. 2:12; 1 Cô. 10:31.
- D. Chúng ta nên biểu lộ Đức Chúa Trời—Sáng. 1:26; 2 Cô. 3:18; La. 8:29; Côm. 3:10:
1. Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời là tác thành chính Ngài là sự sống vào chúng ta để chúng ta có thể biểu lộ Ngài—Êph. 1:11; 3:11; 2 Ti. 1:9.
  2. Mục tiêu của Đức Chúa Trời trong gia tể Ngài là chúng ta sẽ là một với Ngài và sống Ngài vì sự biểu lộ tập thể của Ngài—1 Cô. 6:17; Phil. 1:21a; Êph. 1:22-23.
- E. Là những người biểu lộ Đức Chúa Trời, chúng ta nên chuyển động với Đức Chúa Trời—G-suê 1:1-9; 6:1-16:
1. Đức Chúa Trời cần con dân Israel hợp tác với Ngài trong chuyển động của Ngài trong gia tể Ngài như là một bánh xe lớn—1:1-9; 6:1-16.
  2. Chúng ta cần là một với Đức Chúa Trời trong khát vọng của lòng Ngài và trong chuyển động của Ngài trên đất—Êph. 1:5, 9; Khải. 14:1-4.
- F. Khi chuyển động với Đức Chúa Trời, chúng ta nên đại diện Đức Chúa Trời—Sáng. 1:26-28:
1. Để đại diện Đức Chúa Trời bằng uy quyền, chúng ta phải biểu lộ Đức Chúa Trời trong sự sống; vì A-rôn có sự sống phục sinh để biểu lộ Đức Chúa Trời nên ông có uy quyền để đại diện Đức Chúa Trời—c. 26; 2:9; Dân. 17:1-8.
  2. Cách đúng đắn để làm việc cho Đức Chúa Trời là đại diện Đức Chúa Trời—Xuất. 7:1-2.
- G. Nếu là một với Đức Chúa Trời, được cấu tạo Đức Chúa Trời, sống Đức Chúa Trời, biểu lộ Đức Chúa Trời, chuyển động với Đức Chúa Trời, và đại diện Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thi hành chức năng là người thay quyền Đức Chúa Trời:
1. Đức Chúa Trời có thể làm cho chúng ta giống như Ngài trong sự sống, bản chất, sự biểu lộ, và chức năng để thực hiện gia tể của Ngài—Côm. 3:4; 2 Phi. 1:4; Êph. 3:9.
  2. Trong chức vụ của mình, tiên tri Ê-li-sê là người của Đức Chúa Trời, đã cư xử như người đại diện của Đức Chúa Trời, tức người thay quyền Đức Chúa Trời; ngày nay, chúng ta là tín đồ trong Christ cũng có thể giống như vậy trong việc thi hành chức năng là người thay quyền Đức Chúa Trời trong gia tể Ngài—2 Vua. 4:9; 1 Ti. 6:11; 2 Ti. 3:17.