

Sứ điệp Bốn
Gióp và hai cây

Đọc Kinh văn: Sáng. 2:9, 17; Khải. 22:1-2, 14; Gióp 1:1; 2:3; 4:7-8; 42:1-6; La. 8:5-6

I. Theo khái thị thần thượng trong Kinh văn, có hai cây, hai nguồn, hai con đường, hai nguyên tắc, và hai sự chung kết:

- A. Cây sự sống tượng trưng cho Đức Chúa Trời Tam Nhất là sự sống cho con người trong mối quan hệ của con người với Ngài; cây tri thức thiện ác tượng trưng cho Sa-tan, ma quỷ, kẻ ác, là sự chết cho con người trong sự sa ngã của con người trước mặt Đức Chúa Trời—Sáng. 2:9, 17; Thi. 36:9a.
- B. Cây sự sống là nguồn của những người tìm kiếm Đức Chúa Trời là sự sống để cung ứng cho họ và để họ vui hưởng; cây tri thức thiện ác là nguồn của những người đi theo Sa-tan là chất độc của họ, dẫn đến sự chết và sự diệt vong đời đời—Gi. 1:4; 15:1; 8:44.
- C. Con đường thứ nhất là con đường sự sống, tức đường chật, để con người tìm kiếm Đức Chúa Trời, đạt được Đức Chúa Trời và vui hưởng Đức Chúa Trời trong sự sống đời đời của Ngài là sự cung ứng; con đường thứ nhì là con đường sự chết và con đường thiện ác, tức đường rộng, để con người đi theo Sa-tan làm con cái của hắn—Mat. 7:13-14; Công. 9:2; 1 Gi. 3:10a.
- D. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc sự sống—nguyên tắc phụ thuộc vào Đức Chúa Trời; nguyên tắc thứ nhì là nguyên tắc sự chết và nguyên tắc thiện ác—nguyên tắc độc lập với Đức Chúa Trời—Sáng. 4:3-4; Giê. 17:5-8; Gi. 15:5.
- E. Hai sự chung cuộc là hai kết quả cuối cùng của hai cây, hai nguồn, hai con đường, và hai nguyên tắc này:
 1. Chung cuộc của con đường sự sống của Đức Chúa Trời là thành phố của nước sự sống, tức Giê-ru-sa-lem Mới—Khải. 21:2, 9-11; 22:1-2.
 2. Chung cuộc của con đường sự chết và con đường thiện ác là hồ lửa—19:20; 20:10, 14-15.

II. Đức Chúa Trời không có ý định để cho Gióp ở trong đường hướng của cây tri thức thiện ác nhưng để cho Gióp ở trong đường hướng của cây sự sống:

- A. Lô-gíc của Gióp và những người bạn của ông là theo đường hướng của cây tri thức thiện ác; họ không có khái thị thần thượng và không có kinh nghiệm về sự sống thần thượng—Gióp 2:11—32:1.
- B. Giống như những người bạn của ông, Gióp bị dừng lại trong tri thức đúng sai, không biết về gia tể của Đức Chúa Trời—4:7-8:
 1. Cả Gióp lẫn những người bạn của ông đều không ở trong đường hướng của cây sự sống vốn được Đức Chúa Trời chỉ định cho con người—Sáng. 2:9.
 2. Quan niệm của họ về mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời được xây dựng trên thiện ác, đúng sai, hoàn toàn theo nguyên tắc của cây tri thức thiện ác và hoàn toàn theo quan niệm đạo đức phạm nhân của con người sa ngã—Gióp 8:1-20.
- C. Gióp và những người bạn của ông đã ở trong lĩnh vực cây tri thức thiện ác; Đức Chúa Trời đang cố giải cứu họ khỏi lĩnh vực ấy và đặt họ vào lĩnh vực cây sự sống—1:1; 2:3; 19:10.

- D. Mục đích của Đức Chúa Trời khi xử lí Gióp là xoay ông khỏi con đường thiện ác để hướng đến con đường sự sống hầu ông có thể đạt được Đức Chúa Trời đến mức đầy đủ nhất—42:1-6.

III. Chúng ta cần có khái tượng về cây sự sống—Sáng. 2:9; Khải. 22:1-2, 14:

- A. Cây sự sống tượng trưng cho Đức Chúa Trời Tam Nhất trong Christ để ban phát chính Ngài là sự sống trong hình dạng thức ăn vào trong dân được chọn của Ngài—Sáng. 2:9.
- B. Cây sự sống là trung tâm của vũ trụ:
1. Theo mục đích của Đức Chúa Trời, trái đất là trung tâm của vũ trụ, vườn Ê-đen là trung tâm của trái đất, và cây sự sống là trung tâm của vườn Ê-đen; vì thế, vũ trụ tập trung vào cây sự sống.
 2. Không điều gì trọng tâm và trọng yếu đối với cả Đức Chúa Trời lẫn con người hơn là cây sự sống—3:22; Khải. 22:14.
- C. Tân Ước khai thị rằng Christ là sự ứng nghiệm của hình ảnh cây sự sống—Gi. 1:4; 15:5.
- D. Mọi phương diện của Đấng Christ bao-hàm-tất-cả được khai thị trong Phúc âm Giăng đều là kết quả của cây sự sống—6:48; 8:12; 10:11; 11:25; 14:6.
- E. Vui hưởng cây sự sống sẽ là phần hưởng đời đời của tất cả những người được Đức Chúa Trời cứu chuộc—Khải. 22:1-2, 14:
1. Cây sự sống sẽ hoàn thành cho đến đời đời những gì Đức Chúa Trời đã dự định cho con người từ lúc ban đầu—Sáng. 1:26; 2:9.
 2. Trái của cây sự sống sẽ là thức ăn cho dân được chuộc của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời; những trái này sẽ luôn tươi mới, được sản sinh mỗi tháng—Khải. 22:2.

IV. Hai cây trong Sáng Thế Kí 2:9—cây sự sống và cây tri thức thiện ác—đại diện cho hai nguyên tắc sống:

- A. Hai cây này cho thấy rằng Cơ Đốc nhân có thể sống theo hai nguyên tắc khác nhau—nguyên tắc đúng sai hoặc nguyên tắc sự sống—1 Cô. 8:1.
- B. Gióp và những người bạn của ông theo đuổi một điều gì đó trong lĩnh vực đạo đức, nhưng chúng ta, tín đồ trong Christ, nên theo đuổi một điều gì đó trong lĩnh vực của Đức Chúa Trời—15:28; Êph. 3:16-21.
- C. Là Cơ Đốc nhân không phải là vấn đề thuộc nguyên tắc đúng sai, nguyên tắc thiện ác, nhưng là vấn đề sự sống—1 Gi. 5:11-13, 20:
1. Khi tiếp nhận Chúa Jesus và đạt được sự sống mới, chúng ta có một nguyên tắc sống khác—nguyên tắc sự sống; nếu không biết nguyên tắc này, chúng ta sẽ gạt bỏ nguyên tắc sự sống và đi theo nguyên tắc đúng sai.
 2. Trong đời sống thực tiễn, chúng ta có thể không ở trong đường hướng của cây sự sống nhưng ở trong đường hướng của cây tri thức thiện ác—Châm. 16:25; 21:2.
 3. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta không nên ở trong lĩnh vực của cây tri thức thiện ác nhưng nên ở trong lĩnh vực của Linh ban-sự-sống—1 Cô. 15:45b; La. 8:2.
 4. Để sống theo nguyên tắc cây sự sống, chúng ta cần bước theo cảm nhận sự sống bên trong—c. 6; Êph. 4:18-19; Ês. 40:31:
 - a. Cảm nhận sự sống về mặt tiêu cực là cảm biết về sự chết—La. 8:6a.
 - b. Cảm nhận sự sống về mặt tích cực là cảm biết về sự sống và bình an, ý thức được sức mạnh, sự thỏa mãn, nghỉ ngơi, sáng láng và an ủi—c. 6b.

5. Khi sống theo nguyên tắc cây sự sống, chúng ta sẽ không quan tâm đến thiện ác nhưng quan tâm đến sự sống, và chúng ta sẽ biện biệt vấn đề không theo đúng sai nhưng theo sự sống và sự chết—Sáng. 2:9, 16-17; 2 Cô. 11:3.

V. Mỗi Cơ Đốc nhân đích thực trong Christ là một vườn Ê-đen thu nhỏ, với Đức Chúa Trời là cây sự sống trong linh và Sa-tan là cây tri thức thiện ác trong xác thịt của người ấy—Sáng. 2:9; La. 8:2, 5-6:

- A. Chúng ta là vườn Ê-đen thu nhỏ vì tình thế ba bên bao gồm Đức Chúa Trời, con người và Sa-tan, hiện đang ở trong chúng ta—Sáng. 1:27-29; 2:9, 16-17:
 1. Trước khi con người sa ngã, cây tri thức thiện ác và cây sự sống ở bên ngoài con người—cc. 9, 16-17.
 2. Qua sự sa ngã, cây tri thức thiện ác ở trong chúng ta, và qua sự tái sinh, cây sự sống hiện đang ở trong chúng ta.
 3. Linh của chúng ta được hòa quyện với Đức Chúa Trời Tam Nhất, và thân thể mà đã trở thành xác thịt của chúng ta bị trộn lẫn với yếu tố tội lỗi của Sa-tan (1 Cô. 6:17; La. 5:12; 6:6, 12); tình trạng này làm cho Cơ Đốc nhân trở thành vườn Ê-đen thu nhỏ.
- B. Là những người được đại diện bởi A-đam trong Sáng Thế Kí chương 2, chúng ta có cây sự sống trong linh của chúng ta và cây tri thức thiện ác trong xác thịt của chúng ta—c. 9; Khải. 2:7b; 22:14:
 1. Hễ khi nào tiếp xúc cây tri thức thiện ác thì chúng ta trở nên chết chóc; khi nào tiếp xúc cây sự sống thì chúng ta đạt được sự sống—La. 8:5-6, 10.
 2. Nếu đứng về phía cây tri thức thiện ác và tiếp xúc Sa-tan, chúng ta sẽ sống ra sự sống của Sa-tan, tức ma quỷ, và hậu quả sẽ là sự chết—2 Cô. 11:3; La. 3:23; 1 Gi. 3:4.
 3. Nếu đứng về phía cây sự sống và tiếp xúc Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ sống ra Đức Chúa Trời, và kết quả sẽ là sự sống—Gi. 11:25; 14:6; 15:1, 4-5.
- C. La Mã 8:5-6 cho thấy một vườn Ê-đen thu nhỏ, một bên là xác thịt và sự chết, bên kia là linh và sự sống, còn tâm trí thì ở giữa:
 1. Từ La Mã chương 8, chúng ta học được rằng chúng ta cần xoay bản thể của mình về Đấng hằng sống, Đấng cư ngụ trong linh chúng ta và luôn làm một với Ngài—c. 6b; 1 Cô. 6:17.
 2. Khi đặt tâm trí vào linh, chúng ta có sự sống, sự bình an, ánh sáng, sự an ủi và sức mạnh; chúng ta được thỏa cơn khát và thỏa cơn đói—La. 8:5, 6b; Gi. 4:14; 7:37-38; Mat. 5:6.
 3. Khi chúng ta đặt tâm trí của mình vào linh thì tâm trí của chúng ta sẽ đầy sự sống và bình an—La. 8:6b:
 - a. Chúng ta có sự bình an vì không có sự bất đồng giữa hành vi bên ngoài với bản thể bên trong của chúng ta—c. 6b; Ês. 9:6-7; 26:3.
 - b. Khi chúng ta phát ngôn với tâm trí đặt vào linh thì sự sống sẽ được hiện thân trong lời của chúng ta vì chúng ta là một linh với Chúa—Châm. 18:21; Gi. 6:63; Êph. 4:29.