

Bài Bảy

Nê-hê-mi—Guơng mẫu về một người có giá trị mang tính thời kì đối với Đức Chúa Trời

Đọc Kinh văn: Khải. 12:1-14; Nê. 1:1-11; 2:9-20; 4:4-5, 9; 5:10, 14-19; 8:1-10; 13:14, 29-31

I. Khát vọng của Đức Chúa Trời là kết thúc thời đại này và đem đến thời đại vương quốc; để hoàn thành điều này, Đức Chúa Trời phải có công cụ mang tính thời kì của Ngài:

- A. Tất cả chúng ta phải ngưỡng trông Chúa và cầu nguyện để chúng ta có giá trị mang tính thời kì đối với Đức Chúa Trời; chúng ta phải tự hỏi mình đang làm gì để **khép lại** thời kì ban phát này và đem đến thời đại kế tiếp, tức thời đại vương quốc; đây là thời điểm đặc biệt, vì thế cần có những tín đồ đặc biệt để làm một công tác đặc biệt.
- B. Những người chỉ có thể nói “Đi” mà không thể nói “Đến” thì sẽ không có tác dụng; nghĩa là, họ sẽ không có giá trị mang tính thời kì đối với Đức Chúa Trời—đc. Hê. 10:22:
 1. Tác giả sách Hê-bơ-rơ không bảo tín đồ đi nhưng bảo họ đến; điều này có nghĩa là tác giả đang ở một nơi cụ thể và ông muốn người đọc đến nơi ông đang ở.
 2. Chúng ta cần tiến đến ba điều: Nơi chí thánh, ngai ân điển, và chính Đức Chúa Trời; đừng thoái lui nhưng hãy tiến đến—c. 22; 4:16; 7:25; 11:6.
 3. Đức Chúa Trời đang ở trên ngai ân điển, và ngai ân điển ở trong Nơi chí thánh; vào lúc viết sách Hê-bơ-rơ, tác giả đã ở đó, trong Nơi chí thánh, kêu gọi tín đồ Hê-bơ-rơ tiến đến.
- C. Sự cất lên trời của người con trai, việc ném Sa-tan xuống đất, và lời công bố trên trời rằng vương quốc đã đến, cho thấy rằng việc Đức Chúa Trời đạt được người con trai là chuyển động mang tính thời kì vĩ đại nhất của Ngài, vì điều này kết thúc thời đại Hội thánh và mở ra thời đại vương quốc—Khải. 12:5, 9-10; 11:15.
- D. Việc cất người con trai lên đến ngai của Đức Chúa Trời sẽ xảy ra trước 1.260 ngày, tức là trước thời gian ba năm rưỡi đại nạn (42 tháng)—12:1-14; 13:5; 11:2.
- E. Chúng ta đang sống trong thời kì đặc ân nhất mà chúng ta có thể làm nhiều điều nhất cho Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời là ánh sáng sẽ chỉ cho chúng ta thấy con đường; nhưng Đấng Christ nội cư là sức mạnh và quyền năng của chúng ta sẽ làm cho chúng ta có khả năng bước đi trên con đường đó; cần phải trả một giá rất cao để được sử dụng ngay bây giờ—3:18.

II. Vì Hội thánh đã không đạt được mục đích của Đức Chúa Trời nên Ngài sẽ chọn một nhóm người đặc thặng là những người sẽ đạt được mục đích của Ngài và đáp ứng đòi hỏi của Ngài; đây là nguyên tắc người con trai—12:1-2, 5, 10-11; 2:7, 11, 17, 26-28; 3:5, 12, 20-21:

- A. Người nữ hoàn vũ sáng ngời đại diện cho toàn bộ dân Đức Chúa Trời, và cuối cùng, dòng giống người nữ trong Sáng Thế Kí 3:15 được mở rộng để bao gồm những tín đồ đặc thặng, tức phần mạnh hơn của dân Đức Chúa Trời, được tượng trưng bởi người con trai—Khải. 12:1-2, 5, 10-11.
- B. Là Linh ban-sự-sống, Đấng Christ phục sinh là hậu tự được biến hóa của người nữ, tức dòng giống của người nữ, được ban phát vào chúng ta để đập đầu con rắn trong chúng ta và làm cho chúng ta trở thành dòng giống tập thể của người nữ, tức người con trai đặc thặng, nhằm thực hiện sự phán xét của Đức Chúa Trời trên con rắn xưa và trở thành công cụ mang tính thời kì của Đức Chúa Trời hầu thay đổi thời đại và đem đến sự hiển lộ của vương quốc Đức Chúa Trời—c. 5.
- C. Thi Thiên 2:8-9, Khải Thị 2:26-27, và Khải Thị 12:5 hàm ý rằng Chúa Jesus là Đấng chịu xúc dầu của Đức Chúa Trời, những người đặc thặng trong các Hội thánh, và người con trai, sẽ cai trị các dân tộc bằng cây gậy sắt, nhờ đó chứng minh rằng Chúa Jesus, những người đặc thặng, và người con trai là một; là Người đặc thặng đi đầu (3:21), Chúa là Đầu, trung tâm, thực tại, sự sống, và bản chất của người con trai; và người con trai, tức những người đặc thặng theo sau, là Thân thể của Chúa.

- D. Qua sự chết của Chúa trên thập tự giá, Sa-tan là con rắn xua, đã bị phán xét, tức bị đuổi ra (Gi. 12:31; 16:11); sự phán xét và tuyên án đó cuối cùng sẽ được thực hiện và thi hành bởi những người đắc thắng là người con trai, tức dòng giống tập thể của người nữ; cuộc chiến mà các tín đồ đắc thắng đang tiến hành chống lại Sa-tan thật ra là đang thi hành sự phán xét của Chúa trên hắn để cuối cùng hắn bị ném khỏi trời (Khải. 12:7-9).
- E. Người con trai bao gồm những người đắc thắng đứng vì có Hội thánh, nhận lấy vị trí mà cả Hội thánh lẽ ra nên nhận lấy, và làm công tác cho Hội thánh—2:7b, 11b, 17b, 26-28; 3:5, 12, 21; 12:5, 11:
 1. Toàn thể dân Đức Chúa Trời nên dự phần vào mục đích đời đời của Ngài, nhưng không phải tất cả đều gánh vác trách nhiệm đúng đắn của mình; vì thế, Đức Chúa Trời chọn ra một nhóm người từ giữa họ, tức người con trai được sinh ra bởi người nữ.
 2. Trong Kinh Thánh, những người mạnh mẽ hơn giữa vòng dân Đức Chúa Trời được xem như một đơn vị tập thể đánh trận cho Đức Chúa Trời và đem vương quốc của Đức Chúa Trời xuống trái đất—Khải. 12:5, 10-11.
 3. Đức Chúa Trời sẽ dùng người con trai để hoàn thành gia tể của Ngài và hoàn tất mục đích của Ngài—1 Ti. 1:4; 2 Ti. 1:9; Êph. 1:9, 11; 3:11.
 4. Đức Chúa Trời cần người con trai để đánh bại kẻ thù của Ngài và đem vương quốc Ngài đến hầu mục đích đời đời của Ngài được hoàn thành; sự khôi phục của Chúa là vấn đề thực hành gia tể Đức Chúa Trời ngày nay, và gia tể Ngài chỉ có thể được thực hiện bởi người con trai—Khải. 12:10.
- F. Sự cất lên của người con trai là sự chuyển vị làm cho Sa-tan không còn vị trí ở trên trời nữa; chúng ta phải được cất lên để đáp ứng nhu cầu của Đức Chúa Trời bằng cách thi hành sự phán xét của Ngài trên kẻ thù của Ngài—cc. 5, 7-10.
- G. Những người cấu thành người con trai là những người đắc thắng ma quỷ (kẻ tố cáo, kẻ vu khống), tức Sa-tan, kẻ nội thù của Đức Chúa Trời, bởi huyết của Chiên con và bởi lời chứng của họ, và họ không yêu sự sống hồn mình thậm chí cho đến chết—cc. 10-11.
- H. Toàn bản thể của người con trai được dầm thấm và thấm dẫm yếu tố Christ, vì hằng ngày họ được làm cho mạnh mẽ vào trong người bề trong để Christ có thể xây dựng chính Ngài vào lòng họ; họ đang được nuôi dưỡng bởi sự phong phú không thể dò lường của Christ, và họ mặc lấy Christ là toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời—Êph. 3:16-18, 8; 6:10-11.

III. Khi Israel bị bắt làm phu tù trong 70 năm, Đức Chúa Trời vẫn có chuyển động mang tính thời kì bởi Nê-hê-mi là một người đắc thắng thật sự; ông là gương mẫu về một người có giá trị mang tính thời kì đối với Đức Chúa Trời—Nê. 1:1-11; 2:9-20; 4:4-5, 9; 5:10, 14-19; 8:1-10; 13:14, 29-31:

- A. Điểm trọng yếu trong sách Nê-hê-mi là việc xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem cùng với tường thành; đó vừa là sự khôi phục liên tục giữa vòng tuyển dân của Ngài vì chứng có Ngài như là sự hoàn thành gia tể của Đức Chúa Trời, vừa là sự canh giữ và bảo vệ cho nhà Đức Chúa Trời bên trong thành:
 1. Điều này cho thấy rằng nhà của Đức Chúa Trời, tức nơi cư ngụ và gia đình của Ngài trên đất, cần vương quốc Ngài được thiết lập như một lĩnh vực để bảo vệ lợi ích của Ngài trên đất vì sự quản trị của Ngài nhằm thực hiện gia tể của Ngài—đc. La. 14:17.
 2. Việc xây dựng lại nhà Đức Chúa Trời hình bóng cho việc Đức Chúa Trời khôi phục Hội thánh suy thoái, và việc xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem hình bóng cho việc Đức Chúa Trời khôi phục vương quốc Ngài; sự xây dựng nhà và vương quốc Đức Chúa Trời đi đôi với nhau—Mat. 16:18-19.
- B. Khi nhận thức và vui hưởng Christ là sự sống, chúng ta có Hội thánh là nhà Đức Chúa Trời; nếu chúng ta tiến xa hơn và nhận thức quyền làm đầu của Ngài, nhà này sẽ được mở rộng thành thành phố, tức vương quốc Đức Chúa Trời—Êph. 1:10, 22-23; 4:15; Khải. 22:1.
- C. Nê-hê-mi cho thấy chúng ta cần có sự xông xáo đúng đắn trong sự khôi phục của Chúa ngày nay:

1. Những người lãnh đạo dân Mô-áp và Am-môn vô cùng khó chịu về việc Nê-hê-mi tìm kiếm điều tốt đẹp cho con dân Israel; những hậu tự này của Lót, là sự gia tăng bất khiết của ông, đã căm ghét và xem thường con dân Israel—Nê. 2:10, 19; đc. Êxc. 25:3, 8.
 2. Về những người chống đối chế giễu, xem thường và nhục mạ này, Nê-hê-mi rất thuần khiết và xông xáo, chứ không hèn nhát—Nê. 2:17-20; 4:1-23; đc. Công. 4:29-31; 1 Tê. 2:2; 2 Ti. 1:7-8.
 3. Những người xông xáo thì được Đức Chúa Trời giúp đỡ; như Nê-hê-mi, sứ đồ Phao-lô liên minh với Đức Chúa Trời và đã thực tại hoá được sự trợ giúp của Đức Chúa Trời trong sự liên minh này—Công. 26:21-22.
 4. Tính xông xáo của Nê-hê-mi, là một mĩ đức trong cách cư xử phạm nhân của ông, cho thấy rằng năng lực, khả năng, và những mĩ đức thiên nhiên của chúng ta phải trải qua thập tự giá của Christ và được đem vào sự phục sinh, tức vào trong Linh là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất, để trở nên hữu dụng cho Đức Chúa Trời trong việc hoàn thành gia tể Ngài.
- D. Nê-hê-mi không sống trong con người thiên nhiên của ông nhưng trong sự phục sinh; ông xông xáo nhưng tính xông xáo của ông đi kèm với các đặc tính khác:
1. Trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, ông là một người yêu Đức Chúa Trời và cũng yêu các lợi ích của Đức Chúa Trời trên đất, bao gồm Đất Thánh (tượng trưng cho Christ), đền thờ thánh (tượng trưng cho Hội thánh), và thành thánh (tượng trưng cho vương quốc Đức Chúa Trời)—1 Vua. 8:48; đc. 2 Ti. 3:1-5.
 2. Là một người yêu Đức Chúa Trời, Nê-hê-mi cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tiếp xúc Ngài trong sự tương giao; về việc xây dựng lại tường thành, Nê-hê-mi đã đứng trên lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện theo lời ấy—Nê. 1:1-11; 2:4; 4:4-5, 9.
 3. Nê-hê-mi tin cậy Đức Chúa Trời và thậm chí trở nên một với Đức Chúa Trời; kết quả là ông đã trở thành người đại diện Đức Chúa Trời—5:19; đc. 2 Cô. 5:20.
 4. Trong mối quan hệ với dân sự, Nê-hê-mi không ích kỉ, không tự tư tự lợi; ông luôn sẵn sàng hi sinh những gì ông có cho dân sự và cho dân tộc—Nê. 5:10, 14-19.
- E. Nê-hê-mi, quan tổng đốc trong vị trí là vua, là một người có lòng thuần khiết cho việc xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem để thực hiện gia tể của Đức Chúa Trời; ông là gương mẫu về những gì mà một người dẫn dắt giữa vòng dân Đức Chúa Trời nên là—đc. 1 Ti. 3:2-7; 1 Phi. 5:1-3:
1. Không giống như nhiều vua của Israel và Giu-đa, ông không ích kỉ, không tìm kiếm lợi ích riêng và không buông tuồng trong dục vọng giới tính.
 2. Là tổng chỉ huy, Nê-hê-mi ở trong số những người sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ thù và ông đã tham gia canh gác vào ban đêm; ông đã không để những điều này cho người khác làm mà đích thân tham dự vào—Nê. 4:9-23.
 3. Ông và các anh em mình đã không ăn thức ăn được cấp cho quan tổng đốc trong mười hai năm vì kính sợ Đức Chúa Trời—5:14-15.
 4. Ông đã chuyên tâm xây dựng tường thành mà không nhận bất cứ sự chi trả nào; thay vì tự lợi, ông đã nuôi người khác vì mục đích xây dựng tường thành—cc. 16-18.
- F. Dù Nê-hê-mi là người cai trị nhưng ông hoàn toàn không có tham vọng; điều này được thấy trong việc tái cấu tạo dân tộc, ông nhận ra mình cần E-xo-ra để tái cấu tạo dân Đức Chúa Trời bằng lời của Đức Chúa Trời—8:1-10; Phil. 2:3-4.
- G. Nê-hê-mi là một người lãnh đạo hoàn hảo, người lãnh đạo tốt nhất trong lịch sử nhân loại và là gương mẫu tốt nhất về những gì một trưởng lão cần có; chắc chắn đáng giá để chúng ta, đặc biệt là những người dẫn dắt trong các Hội thánh, xem xét gương mẫu của ông để chúng ta có thể trở nên một gương mẫu về việc đạt được Đức Chúa Trời và tuôn chảy Đức Chúa Trời ra cho người khác hầu xoay chuyển thời đại—Nê. 5:19; 13:14.