

Bài Mười Một

Ý nghĩa nội tại về chức vụ của E-xơ-ra và chức phận lãnh đạo của Nê-hê-mi— để xây dựng Hội thánh là nhà Đức Chúa Trời và vương quốc Đức Chúa Trời bằng cách sống ra và làm nên Giê-ru-sa-lem Mới

Đọc Kinh văn: Khải. 21:2, 9-11, 18; 22:1

- I. **Ý nghĩa nội tại về chức vụ của E-xơ-ra được thể hiện trong các từ *thanh tẩy, giáo dục, và tái cấu tạo*; ý nghĩa nội tại về chức phận lãnh đạo của Nê-hê-mi được thể hiện trong các từ *phân rẽ, bảo vệ và biểu lộ*; chúng ta cần hợp tác với Chúa trong chức vụ thuộc trời của Ngài để xây dựng Hội thánh là nhà Đức Chúa Trời và vương quốc Đức Chúa Trời bằng cách sống ra và làm nên Giê-ru-sa-lem Mới theo ý nghĩa nội tại này—** 1 Vua. 8:48; Thi. 48:1-2; 1 Ti. 3:15; Êph. 2:21-22.
- II. **Sống và phụng sự Đức Chúa Trời theo khái tượng của thời đại trong chức vụ của thời đại là sống ra và làm nên Giê-ru-sa-lem Mới: “Tường thành được xây bằng bích ngọc; thành bằng vàng ròng, như thủy tinh trong vắt”—**Khải. 21:18; Công. 26:19; 22:15; Khải. 21:2, 9-11:
 - A. Thành bằng vàng ròng, như thủy tinh trong vắt, tượng trưng cho việc chúng ta cần được *thanh tẩy* bằng Đức Chúa Trời trong bản chất thánh của Ngài và được soi sáng qua *sự giáo dục* bằng cách áp dụng sự dạy dỗ của Kinh Thánh vào tâm trí chúng ta, để đổi mới và soi sáng tâm trí chúng ta hầu làm cho chúng ta sáng tỏ các tư tưởng, cách nghĩ và đường lối của Đức Chúa Trời—đc. Mat. 5:8; Êph. 4:23; Gi. 17:17.
 - B. “Công tác xây dựng” là công tác duy nhất của Đức Chúa Trời để *tái cấu tạo* chúng ta bằng Đức Chúa Trời Tam Nhất hầu cho chúng ta có thể được tái xây dựng bằng chính Ngài và cung ứng Ngài vào người khác để Ngài xây dựng chính Ngài vào bản thể họ nhằm làm cho họ trở thành các thực thể trong Giê-ru-sa-lem Mới—1 Cô. 3:9, 12; Êph. 3:16-19; Khải. 3:12; Nhã. 6:4; Hê. 11:10.
 - C. Thành cùng với tường thành tượng trưng cho Giê-ru-sa-lem Mới là vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời dưới quyền làm đầu của Đức Chúa Trời để phân rẽ dân Đức Chúa Trời và *bảo vệ* các lợi ích của Đức Chúa Trời—Nê. 4:17; Êph. 5:26.
 - D. Tường thành bằng bích ngọc (tức sự sống của Đức Chúa Trời trong sự phong phú của sự sống ấy) và thành bằng vàng (tức bản chất thần thượng của Đức Chúa Trời) khái thị rằng gia tể đời đời của Đức Chúa Trời là làm cho chúng ta trở nên giống như Ngài trong sự sống và bản chất nhưng không trong Thần cách vì *sự biểu lộ* duy nhất của Ngài—Sáng. 1:26; Gi. 10:10b; 2 Phi. 1:4; Khải. 4:3; 21:10-11, 18.
- III. **Sống ra và làm nên Giê-ru-sa-lem Mới là sống và phụng sự trong ý nghĩa nội tại về chức vụ của E-xơ-ra và chức phận lãnh đạo của Nê-hê-mi:**
 - A. Chúng ta cần ở trong tiến trình được thanh tẩy khỏi mọi sự pha trộn, nhận Chúa và các lợi ích thuộc gia tể đời đời của Ngài làm mục tiêu duy nhất—Exr. 9:2; Mat. 5:8; 1 Ti. 3:9; 2 Cô. 6:4a, 6; Lu. 9:54-55; Hê. 4:12; 1 Vua. 8:48:
 1. Chúng ta có thể được thanh tẩy qua tiến trình soi sáng, phơi bày, và phán xét của Đức Chúa Trời, qua sự kết liễu và tiêu trừ của thập tự giá, qua sự tẩy sạch và tẩy rửa của huyết, và qua sự tuôn đổ và dầm thấm của Linh—Thi. 139:23-24; 51:7, 10; Khải. 22:1.
 2. Chúng ta có thể được thanh tẩy qua tiến trình tẩy rửa của nước sự sống trong lời thuần khiết của Đức Chúa Trời; càng ở trong lời Đức Chúa Trời, một người càng trở nên thuần khiết—Thi. 12:6; 119:9, 140; Êph. 5:26; Ês. 55:8-11.
 3. Lê-vi Kí 19:19 khái thị rằng Đức Chúa Trời muốn mọi điều theo loài của nó, không có bất kì sự pha trộn nào—Khải. 17:3-6; Phục. 22:5, 9-11; đc. Sáng. 1:11, 21, 24-26; 2:7-9:

- a. Gây giống gia súc không được pha trộn hàm ý rằng sự sống không được phép bị pha trộn; những người sống bởi sự sống của Đức Chúa Trời không được sống bởi xác thịt—đc. Ga. 5:16.
 - b. Gieo hạt giống không được pha trộn hàm ý rằng trong chức vụ cung ứng lời chỉ nên gieo duy nhất một loại hạt giống, một loại dạy dỗ, tức là sự dạy dỗ duy nhất về gia thể đời đời của Đức Chúa Trời—Phục. 22:9; 1 Ti. 1:3-4; 6:3.
 - c. May áo bằng vật liệu không được pha trộn hàm ý rằng cách cư xử của chúng ta không được phép pha trộn; những người sống trong sự sống Tân Ước không được sống bởi các quy định của Cựu Ước (Ga. 2:19-20; 5:1-6), và những ai thuộc về Chúa không được sống theo các thói tục của dân ngoại (Lê. 20:23; 18:3; đc. Êph. 4:17; La. 12:2a).
4. 1 Phi-e-rơ 1:22 chép: “Vì anh em đã thanh tẩy hồn mình bởi vâng phục lẽ thật dẫn đến tình yêu anh em không giả dối nên hãy lấy lòng thuần khiết mà yêu thương nhau cách nồng nàn”:
- a. Để hồn chúng ta (tâm trí, tình cảm và ý chí) được thanh tẩy có nghĩa là để hồn được giải cứu khỏi mọi điều khác hơn Đức Chúa Trời và tập trung vào Đức Chúa Trời là đối tượng độc nhất và mục tiêu duy nhất (1 Cô. 2:9-10; 2 Tê. 3:5); khi chúng ta vâng phục lẽ thật, tức nội dung và thực tại của đức tin chúng ta trong Christ (2 Ti. 4:7; Tít 1:1), thì toàn bộ hồn chúng ta tập trung vào Đức Chúa Trời và nhờ đó được thanh tẩy khỏi mọi điều khác hơn Đức Chúa Trời.
 - b. Vì việc thanh tẩy hồn khiến cho toàn bản thể chúng ta tập trung vào Đức Chúa Trời để chúng ta có thể yêu Ngài trọn lòng, trọn hồn và trọn tâm trí mình (Mác 12:30), nên sự thanh tẩy như vậy dẫn đến tình yêu anh em không giả dối, tận lòng yêu thương những người Đức Chúa Trời yêu cách nồng nàn (Gi. 13:5, 14-17, 34-35; 2 Phi. 1:5, 7; La. 12:9-11; 2 Ti. 1:6-7; 1 Tê. 3:12; 4:9-10; Hê. 13:1; 1 Gi. 2:5-8; 3:11, 23; 4:7-8, 16-21).
- B. Chúng ta cần được giáo dục để giáo dục người khác bằng lẽ thật vì chứng cứ của Đức Chúa Trời, sự biểu lộ tập thể của Ngài—2 Ti. 2:2; 1 Ti. 3:15-16; 6:3; 1 Cô. 14:31:
1. Mười hai nền của thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới mang tên mười hai sứ đồ của Chiên con, hàm ý rằng Giê-ru-sa-lem Mới được xây dựng theo sự dạy dỗ của các sứ đồ, tức sự dạy dỗ lành mạnh về gia thể của Đức Chúa Trời—Khải. 21:14; Công. 2:42; 2 Ti. 1:15; Tít 1:9; 2 Ti. 2:2.
 2. E-xơ-ra thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời, là điều gắn liền với gia thể của Đức Chúa Trời; kinh luật là hình bóng về Christ là Lời của Đức Chúa Trời, chứng cứ của Đức Chúa Trời, chân dung của Đức Chúa Trời, sự biểu lộ của Đức Chúa Trời—Xuất. 16:34; 34:28; đc. Khải. 1:2.
 3. Bằng cách đến với Christ là lời sống động trong lời thành văn, Ngài có thể trở nên lời áp dụng để chúng ta được truyền dẫn Ngài hầu trở nên chứng cứ của Jesus—Gi. 1:1; Khải. 19:13; Gi. 5:39-40; 6:63; Khải. 1:2, 10-11.
 4. Bằng cách cứ ở trong chức vụ duy nhất là sự dạy dỗ về gia thể của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể lĩnh hội ý nghĩa nội tại của Lời để được đổ đầy ánh sáng sự sống—Nê. 8:8, 13; Mat. 4:12-16; Gi. 1:4-5.
 5. Chúng ta phải học tập sử dụng ngôn ngữ mới, “ngôn ngữ Giu-đa”, trong văn hóa mới, văn hóa Thân-nhân của người mới—Nê. 13:23-24.
- C. Chúng ta cần được tái cấu tạo bằng ân điển, tức là Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trái-qua-tiến-trình trở nên sự sống và mọi sự cho chúng ta—1 Phi. 5:10; 2 Cô. 13:14; Hê. 10:29:
1. Mười hai sứ đồ đại diện cho ân điển Tân Ước, hàm ý rằng ân điển là nguồn, yếu tố, và phương tiện để sản sinh Giê-ru-sa-lem Mới—Khải. 21:14.
 2. Chúng ta cần được cấu tạo bằng ân điển gia trên ân điển, lao tác bởi ân điển, ban phát ân điển, và cung ứng lời ân điển—Gi. 1:16; 1 Cô. 15:10; 1 Phi. 4:10; Công. 20:32.
 3. Giê-ru-sa-lem Mới được xây dựng bởi Đức Chúa Trời cấu tạo chính Ngài vào trong con người để làm cho con người trở nên giống như Ngài trong sự sống và bản chất nhưng

không trong Thần cách hầu Đức Chúa Trời và con người có thể trở nên một thực thể tập thể và một nơi cư ngụ hỗ tương—Khải. 21:2-3, 10-11, 18-22.

4. Chúng ta nên làm một công tác duy nhất, công tác Giê-ru-sa-lem Mới; chúng ta cần làm một với Đức Chúa Trời vận hành bên trong, là Đấng đang đem những người được chọn của Ngài qua các bước chính trong sự cứu rỗi hữu cơ của Ngài – tái sinh, thánh hóa, đổi mới, biến đổi, và đồng hóa cho đến vinh hóa.
 5. Bằng cách này, chúng ta được tăng tiến theo từng mức độ cho đến khi đạt đến điểm cao nhất, nơi chúng ta trở nên giống nhau; không còn xác thịt cũng không còn bản thể thiên nhiên nữa; tất cả đều ở trong linh và tất cả đều là những thực thể của Giê-ru-sa-lem Mới; đây là điểm cao nhất trong công tác của Đức Chúa Trời, và chúng ta là những đồng công của Ngài—Gi. 5:17; Phil. 2:13; Khải. 4:3; 21:11; 1 Cô. 3:9, 12; 2 Cô. 6:1; 1 Tê. 3:2.
 6. “Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình và được-tổng-kết, theo niềm vui thích tốt lành của khát vọng Ngài và vì ý định cao nhất trong gia tể Ngài, đang xây dựng chính Ngài vào trong dân được chọn của Ngài và xây dựng dân được chọn của Ngài vào trong chính Ngài, để Ngài có thể có một cấu tạo trong Christ, là sự hòa quyện của thần tính và nhân tính để trở thành một cơ cấu hữu cơ của Ngài, và Thân thể Đấng Christ, là sự biểu lộ đời đời và nơi ở hỗ tương cho Đức Chúa Trời cứu chuộc và con người được chuộc. Sự tổng kết chung cuộc của cấu trúc báu vật kì diệu này sẽ là Giê-ru-sa-lem Mới cho đến đời đời”—Witness Lee.
- D. Chúng ta cần được biệt riêng hoàn toàn cho Đức Chúa Trời để được hoàn toàn dầm thấm Đức Chúa Trời, sống đời sống thánh biệt vì nếp sống Hội thánh để làm cho chúng ta trở nên thành thánh—Khải. 21:2; 2 Phi. 1:4:
1. Việc đổi mới tâm trí dẫn đến sự biến đổi phân rẽ chúng ta và cứu chúng ta khỏi bản chất và nếp sống thối đẫm yếu tố thế giới—Khải. 21:12a; La. 8:5-6; 12:2, 5-11; Êph. 4:23.
 2. Bằng cách sống trong linh và ăn Christ là ma-na giấu kín, chúng ta có thể đắc thắng thế giới để trở thành tòa nhà của Đức Chúa Trời—1 Gi. 5:4, 18-19, 21; Khải. 2:12-17; đc. Gi. 14:30.
 3. Chúng ta cần được phân rẽ hoàn toàn khỏi thế giới Ba-by-lôn thờ hình tượng, được đặc trưng bởi sự gian ác trong kinh doanh hoặc thương mại, liên quan đến sự tham lam, lừa dối và yêu tiền; đời sống Cơ Đốc của chúng ta không nên yêu tiền, và công tác Cơ Đốc của chúng ta không nên là một nghề kiếm tiền—Xa. 5:5-11; 1 Ti. 3:3, 8; 6:5-10; Công. 11:29-30; 20:33-34; 2 Ti. 3:2-4; Hê. 13:5; 2 Cô. 2:17; 12:15; đc. 2 Vua. 5:15-27:
 - a. Sa-tan là một doanh nhân, một thương gia, và tư tưởng của hắn là theo nguyên tắc thương mại, là điều tương phản với mục đích mà Đức Chúa Trời tạo nên con người—Êxc. 28:16, 18; Gióp 1:9; đc. Phil. 3:7-8; Sáng. 1:26.
 - b. Trong số hàng hóa được bán ở Ba-by-lôn, món đầu tiên là vàng, và món cuối cùng là hồn người; *hồn người* chỉ về những người bán chính mình để làm thuê—Khải. 18:12-13; đc. 2 Phi. 2:3, 15.
 - c. Điều này không những mô tả Ba-by-lôn sắp đến mà còn mô tả thế giới ngày nay; người ta bán hồn mình, đời sống mình, nghĩa là chính mình cho công việc, sao nhãng Đức Chúa Trời và phần định đời đời của họ—đc. Lu. 12:13-21.
 - d. Sự tể trị của Đức Chúa Trời sẽ khiến sự gian ác trong kinh doanh mà dân Israel học được từ người Ba-by-lôn khi còn phụ tù, trở về với Ba-by-lôn (vùng đất Si-nê-a)—Xa. 5:10-11; Sáng. 11:2, 9.
- E. Chúng ta cần xây dựng tường thành để bảo vệ Hội thánh là nhà Đức Chúa Trời:
1. Chúng ta có thể xây dựng tường thành nhờ huyết đắc thắng của Chiên con được áp dụng cho chúng ta qua việc chúng ta ăn năn, xưng nhận các tội phạm của mình và cầu xin Đức Chúa Trời tẩy sạch—Khải. 12:11; Thi. 51:18.
 2. Chúng ta phải chặn bầy của Đức Chúa Trời bằng cách thổi lên tiếng kèn chúc tụng Tân Ước duy nhất, công bố với họ mọi quyết nghị của Đức Chúa Trời để hoàn thành lời Đức Chúa Trời bằng sự cảnh báo bảo vệ cùng sự dạy dỗ lành mạnh của Chúa, hầu họ có thể lớn lên

- trộn vụn trong Christ—1 Cô. 14:8; Êph. 4:11; Công. 20:26-35; Êx. 33:1-11; 34:25; Cól. 1:24-29.
3. Chúng ta phải xây dựng tường thành để bảo vệ Hội thánh bằng cách đánh trận trong Thân thể—La. 16:20:
 - a. Thân thể mặc toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời và cung cấp sự bảo vệ cho mọi chi thể; chúng ta phải tìm kiếm lời khuyên bảo, quyết nghị và sự che phủ của Thân thể để nhận được sự bảo vệ và canh giữ của Thân thể—Êph. 6:10-20; Mat. 16:18; Công. 21:4, 11-12.
 - b. Chiến trận thuộc linh là theo nguyên tắc này: một người rượt đuổi một nghìn người, còn hai người rượt đuổi mười nghìn người—Phục. 32:30; Truyền. 4:9-12; Xuất. 17:11-13.
 4. Chúng ta phải xây dựng tường để bảo vệ lợi ích là những sự phong phú của thần tính Đức Chúa Trời trên đất và những thành tổng kết của Ngài—đc. Gi. 1:12-13; Ês. 9:5; 1 Cô. 15:45b; 2 Cô. 3:17; 4:5; Cól. 1:18; Công. 2:36; 5:31; Hê. 4:14; 9:15; 7:22; 8:2; 1 Gi. 2:1; Gi. 15:26; La. 8:34, 26.
- F. Chúng ta cần sống bởi Christ và sống ra Christ, qua đó tôn đại Christ, hầu chúng ta có thể xây dựng Hội thánh là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời—Xuất. 40:34-35; 1 Vua. 8:1-11; La. 13:14, 12; 1 Cô. 3:16-17; Phil. 1:19-21a; Khải. 21:3, 22, 10-11:
1. Tường thành là để biểu lộ Đức Chúa Trời; do đó, “xây dựng tường thành” (Nê. 2:17) là xây dựng Hội thánh là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời (Mat. 16:18; Êph. 2:20-22; 4:11-16; 1 Cô. 3:9-17; Khải. 4:3; 21:11, 18-19).
 2. Ngày nay trong sự khôi phục của Ngài, Chúa đang làm việc để phục hồi tình trạng bình thường của Christ bên trong Hội thánh đúng đắn là sự biểu lộ của Ngài—Êph. 3:16-21; Khải. 4:3; 21:11, 18-19.
 3. Để biểu lộ Đức Chúa Trời, chúng ta cần được cứu khỏi tính khí thiên nhiên và khỏi hình dạng bản ngã bằng cách sống đời sống hòa quyện với Đấng Tam Nhất Thần thượng trong nếp sống hòa lẫn của toàn Thân thể Đấng Christ—La. 5:10; Lê. 2:4-5; 1 Cô. 12:24-25.
 4. Để biểu lộ Đức Chúa Trời, chúng ta cần được thánh hóa và được đổi mới hàng ngày bởi sự tẩy rửa của nước trong lời để được trình diện cho Christ, Chàng rể của chúng ta, như một cô dâu thuần khiết, vinh hiển, biểu lộ Đức Chúa Trời—c. 24; Êph. 5:26-27.