

**Đức Chúa Trời ẩn mình—Đức Chúa Trời ẩn mặt**

Đọc Kinh văn: Ês. 45:15; Êph. 3:16-17; Phil. 2:13; Lu. 18:1-8

**I. “Hỡi Đức Chúa Trời của Israel, Đấng cứu rỗi, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình!”—Ês. 45:15:**

- A. Hầu như không có con cái nào của Đức Chúa Trời biết rằng Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời là một Đấng ẩn mình—c. 15:
  - 1. Điều này chứng tỏ rằng con cái Đức Chúa Trời không hiểu biết đầy đủ về Đức Chúa Trời là một Đấng ẩn mình.
  - 2. Có thể chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đại năng, Đức Chúa Trời công chính, Đức Chúa Trời đầy ân điển và trù mển; tuy nhiên, có lẽ chúng ta không biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ẩn mình—Lu. 1:49; 1 Phi. 5:6; Khải. 15:3; Êph. 2:7; Thi. 17:7
- B. Dù Đức Chúa Trời của chúng ta là toàn tại, toàn năng, và đầy lòng tha thứ nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời ẩn mình như sách Ê-xo-tê hàm ý—4:14
- C. Đức Chúa Trời đã tạo nên vũ trụ rồi ẩn mình trong đó cho đến khi chúng ta không biết phải tìm Ngài ở đâu—Gióp 23:3.
- D. Đức Chúa Trời đã làm vô số điều giữa vòng con dân Israel và vô số điều trong đời sống cá nhân của họ, nhưng Ngài lại ẩn mình; Ngài làm việc không ngừng nghỉ, song lại luôn ẩn mặt—Ês. 45:15.
- E. Chúng ta cần nhận thức rằng Đức Chúa Trời toàn năng mà chúng ta đang phụng sự vẫn đang ẩn mình, đặc biệt là khi Ngài đang giúp đỡ chúng ta—Gi. 14:26; La. 8:28:
  - 1. Chúng ta không thể thấy Ngài, và dường như Ngài không đang làm gì cả.
  - 2. Thật ra, Ngài đang làm nhiều điều cho chúng ta theo cách ẩn mật khi Ngài đang làm cho chúng ta mạnh mẽ vào trong người bề trong bằng quyền năng qua Linh Ngài để Christ có thể lập nhà Ngài trong lòng chúng ta—cc. 28, 34; Êxt. 4:14; Phil. 2:13; Êph. 3:16-17a.
- F. Đức Chúa Trời ẩn mình đang vận hành bên trong chúng ta cách yên lặng nhưng mạnh mẽ—Phil. 2:13:
  - 1. Trách nhiệm của chúng ta là hợp tác với Ngài bằng cách đáp ứng với cảm nhận bề trong sâu xa bên trong mình—La. 8:6.
  - 2. Hễ khi nào cảm nhận được Đức Chúa Trời đang sống và hành động bên trong mình, chúng ta nên đáp A-men, vì tại đó, tức sâu thẳm trong bản thể chúng ta, Đức Chúa Trời ẩn mình đang làm việc cách bí mật không ngừng nghỉ.
- G. Nếu nghiên cứu Kinh văn cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời có tính không thích phô trương; Ngài thích làm việc cách bí mật thay vì công khai—Mat. 6:1-8.
- H. Bản tính của chúng ta hoàn toàn trái ngược với bản tính của Đức Chúa Trời, một bản tính ẩn mình—Ês. 45:15:
  - 1. Đức Chúa Trời thích ẩn giấu; chúng ta thích phô trương—Mat. 6:1.
  - 2. Đức Chúa Trời không khao khát những sự phô diễn bề ngoài còn chúng ta lại không thể hài lòng nếu không có chúng—c. 2.
  - 3. Bản tính thần thượng này tạo nên một sự thử thách và thử nghiệm lớn cho chúng ta.

**II. Sách Ê-xo-tê cho chúng ta một kĩ thuật sống động về cách Đức Chúa Trời ẩn mình của Israel bí mật chăm sóc tuyển dân bị áp bức của Ngài trong sự tàn lạc của họ và công khai cứu tuyển dân bị bắt bớ của Ngài trong cảnh phu tù của họ—1:1-22; 2:1-23:**

- A. Điểm trọng yếu của sách này là chính Đức Chúa Trời, Đấng đã chọn Israel, hậu tự của Áp-ra-ham, làm tuyển dân của Ngài, sau khi đưa họ vào cảnh phu tù cho các dân ngoại, đã trở thành một Đức Chúa Trời ẩn mặt để bí mật chăm sóc họ và công khai cứu họ trong khi vẫn hành động trong sự ẩn mật—Ês. 45:15:

1. Đây là lí do sách Ê-xo-tê không đề cập đến danh Đức Chúa Trời thậm chí ở những chỗ mà danh Đức Chúa Trời lẽ ra nên được đề cập—4:3, 16.
  2. Một mặt, Đức Chúa Trời dùng các dân ngoại làm công cụ để kỉ luật dân Ngài; mặt khác, Đức Chúa Trời ẩn mình đã ở cùng dân Israel, chăm sóc họ.
- B. Đức Chúa Trời ẩn mình đã làm nhiều điều cho Israel cách bí mật:
1. Đức Chúa Trời ẩn mình đã lập một vị vua hàng đầu trong thế giới dân ngoại lên nắm quyền trên một đế quốc vĩ đại kéo dài từ Ấn Độ đến Ê-thi-ô-pi—1:1-2.
  2. Đức Chúa Trời ẩn mình đã khiến vị vua hàng đầu này phế truất hoàng hậu của ông vì không vâng lời ông—cc. 3-22.
  3. Trong sự chăm sóc ẩn mật của Ngài, Đức Chúa Trời ẩn mình này đã dấy lên Ê-xo-tê, một trinh nữ Do Thái mồ côi, để được vị vua tối cao này trao vương miện làm hoàng hậu của ông—2:1-18.
- C. Trong những năm phu tù của dân Ngài, Đức Chúa Trời đã ẩn mình, và Ngài vẫn đang ẩn mình; thậm chí ngày nay trong thời đại Hội thánh, Đức Chúa Trời vẫn đang ẩn mình—Ês. 45:15.

### III. Ý nghĩa của ẩn dụ trong Lu-ca 18:1-8 thật sâu xa; và chúng ta cần biết Đức Chúa Trời như Ngài được khải thị, là Đức Chúa Trời ẩn mật:

- A. Góa phụ trong câu 3 tượng trưng cho tín đồ; theo một ý nghĩa, tín đồ trong Christ là góa phụ trong thời đại hiện tại vì Chồng của họ là Christ, dường như đang vắng mặt—2 Cô. 11:2
- B. Như góa phụ trong ẩn dụ đó (Lu. 18:3), chúng ta là tín đồ trong Christ có một kẻ chống nghịch, tức Sa-tan là ma quỷ, mà chúng ta cần Đức Chúa Trời báo thù:
1. Ẩn dụ này hàm ý đến sự chịu khổ mà chúng ta chịu từ kẻ chống nghịch trong khi Chúa dường như vắng mặt.
  2. Trong khi Chúa dường như vắng mặt, chúng ta là một góa phụ luôn bị kẻ chống nghịch mình quấy rầy.
- C. Khi kẻ chống nghịch đang bắt bớ chúng ta, dường như Đức Chúa Trời của chúng ta không công chính, vì Ngài cho phép con cái Ngài bị bắt bớ cách không công chính—1 Phi. 2:20; 3:14, 17; 4:13-16, 19:
1. Trải qua các thế kỉ, hàng nghìn người chân thành và trung tín theo Chúa Jesus đã chịu sự bắt bớ cách bất chính; thậm chí ngày nay nhiều người vẫn đang bị đối xử cách bất chính—Khải. 2:8-10.
  2. Dường như Đức Chúa Trời của chúng ta bất công vì Ngài không đến để phân xử và minh oan; vì tình trạng này, Chúa Jesus đã dùng một thẩm phán bất công để tượng trưng cho Đức Chúa Trời, là Đấng dường như không làm bất cứ điều gì vì lợi ích của dân bị bắt bớ của Ngài—Lu. 18:2-6.
- D. Góa phụ trong ẩn dụ cứ đến với vị thẩm phán bất chính ấy và yêu cầu ông báo thù kẻ chống nghịch bà; chúng ta phải kiên trì cầu nguyện cho sự báo thù này và không được nản lòng—cc. 1, 3:
1. Khi Chồng chúng ta dường như vắng mặt và chúng ta bị để lại trên đất như góa phụ, dường như Đức Chúa Trời của chúng ta nhất thời là một thẩm phán bất chính—c. 6.
  2. Dù Ngài có vẻ bất chính nhưng chúng ta vẫn phải kêu nài đến Ngài, kiên trì cầu nguyện, và làm phiền Ngài hết lần này đến lần khác, vì Ngài sẽ nhanh chóng thực hiện sự báo thù cho những người được chọn của Ngài, là những người “ngày đêm kêu nài Ngài”—cc. 7-8a.
- E. Khải Thị 8:5 ngụ ý đến lời đáp cho 6:9-11 và Lu-ca 18:7-8:
1. Những lời cầu nguyện của các thánh đồ trong Khải Thị 8:3-4 hẳn là để phán xét trái đất, là điều chống đối gia tể của Đức Chúa Trời.
  2. Sự phán xét của Đức Chúa Trời trên trái đất, tức ném lửa xuống đất, là lời đáp cho những lời cầu nguyện của các thánh đồ với Christ là hương—cc. 3-5.
- F. “Khi Con Loài người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?”—Lu. 18:8b:

1. Theo nguyên ngữ, từ “đức tin” trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là “đức tin ấy”; điều này chỉ về đức tin kiên trì để chúng ta kiên trì cầu nguyện, giống như sự cầu nguyện của người góa phụ.
2. Đức tin mà bởi đó chúng ta được cứu là giai đoạn khởi đầu của đức tin; đức tin mà đem chúng ta vào một đời sống liên hiệp với Christ là đức tin liên kết, tức đức tin vào trong chúng ta qua việc liên tục tiếp xúc với Đức Chúa Trời Tam Nhất để chúng ta có thể sống bởi Con của Đức Chúa Trời—La. 1:17; Ga. 2:20; Gi. 14:19.
3. Đức tin liên kết là đòi hỏi thần thượng để những người đắc thắng gặp được Christ trong sự trở lại toàn thắng của Ngài—Lu. 18:8b:
  - a. Đức tin liên kết là Đức Chúa Trời Tam Nhất chuyển động trong chúng ta để liên kết chúng ta với sự phong phú không thể dò lường của Ngài—Êph. 3:8.
  - b. Đức tin liên kết là đức tin của những tín đồ không tin cậy chính mình; trái lại, họ tin cậy Đức Chúa Trời—2 Cô. 1:9
  - c. Khi Chúa Jesus trở lại, Ngài sẽ tìm thấy một số người đắc thắng là những người sống bởi đức tin liên kết và sẽ xem họ là những báu vật cho vương quốc của Ngài trong một nghìn năm cai trị của Ngài—Lu. 18:8b; Khải. 20:4, 6.